

Vletterliedentoernooi 2011.

Woensdag 11 mei was het dan zover, het jaarlijkse vletterliedentoernooi op de velden van VSV te Velsbroek.

Het plaatselijke loodsenteam had met moeite 8 man bij elkaar weten te schrapen bestaande uit: Roy, Hans M., Bart V., Grote Jack (de kleine kon niet), LOI loods Jorrit, Good Old Dick vd Linde, Johan en Henk dit alles onder de bezielende leiding van coach Jim.

Een zonovergoten dag, nieuwe outfit door Jorrit geritseld (chapeau!!), gebakken vis en een koude pint in het vooruitzicht We hadden er zin in!!!!

De eerste pot traden we aan tegen de Koperen Ploeg althans, de helft van het team wist waarschijnlijk niet hoe een tros op een bolder gelegd moet worden, maar wel hoe ze een bal moesten raken.

Het veld vergelijkbaar met de Sinai woestijn werkte ook niet in ons voordeel.

Noeste arbeid door Jack en vooral Johan die de longen uit z'n lijf liep kon een nederlaag niet voorkomen..

.
De tweede wedstrijd werd er afgetrapt tegen de KVRE ook wel Rotterdamse roeiers genoemd. De gemiddelde leeftijd van het roeiers team lag ietwat lager dan het gemiddelde van het Amsterdamse Loodsenkorp hetgeen zich vrij snel uitte in een paar tegendoelpunten. Een getergde Bart (we speelden immers tegen 010-ers) in de spits mocht ook niet baten. In de beginfase werd de score al snel geopend door de Amsterdammers, na een overstapje van Henk wist Roy de bal hard en hoog tegen de touwen te werken ondanks het fluitje van de scheids op het andere veld was de stand 1-0.....achter welteverstaan
De einduitslag zijn we maar snel vergeten

Na een korte pauze mochten we dan uiteindelijk aantreden tegen de Rotterdamse collega's. Het supportersgilde was in de vorm van erelid en oud topspeler Joop Dekker was inmiddels aangevuld met Arjan Dijkstra + waakhond en rekenmeester G.J. die in de ochtenduren z'n handicap nog even wat had aangescherpt.

De Rotterdammers hadden een (moet gezegd worden) leuk team op de been gebracht: jong talent aangevuld met wat FLP- knarren.

Het spel golfde op en neer en onder de aanmoedigen van coach Jim wisten we zowaar enkele goede kansen te creëren. Het benutten van deze kansen bleef achterwege iets wat over twee weken in Vlissingen hoogstwaarschijnlijk niet meer voor zal komen.

De Rotterdammers doken ook regelmatig voor de Amsterdamse doelmond op, echter uitstekend keeperswerk van Jorrit en kranig verdedigingswerk van Hans zorgde voor een terechte noel-noel.

De laatste wedstrijd moesten we het tegen de KLPD Velsen opnemen.

Om deze mannen wat gunstig te stemmen met het oog op toekomstige snelheidsovertredingen werd begonnen met een feestopstelling.

Jorrit had zichzelf een plek als slapende spits/valse linksbuiten toebedeeld, dit tot groot genot van Roy. Hans trok de keepershandschoenen aan wat hem zeer goed afging.

De KLPD van Velsen maakte dankbaar gebruik van ons uit het lood getrokken elftal.

Resultaat: we wisten voorin wederom de nul te houden.

Na afloop werd er nog gezellig een biertje gedronken en een visje gegeten, met muzikale ondersteuning van DJ "ik zet de muziek na elk nummer wat harder"

Roy bleef achter om de beker voor ons daverende optreden in ontvangst te nemen en heeft deze op "copa del rey"-achtige wijze weten thuis te brengen.

Over twee weken vindt in Vlissingen het jaarlijkse ILVT toernooi plaats alwaar we minstens van plan zijn de bronzen plak mee naar Amsterdam te nemen.

Tot slot nog een oproep aan een ieder die ooit tegen een bal heeft getrapt: medio september beginnen we weer met de zaalvoetbaltraining!!
Adspiranten zijn ook welkom.

Henk de G.

