

## Het 44<sup>e</sup> Internationale Loodsen Voetbaltoernooi te Emden.

Op vrijdag ,de 16<sup>e</sup> mei, druppelde de ploeg van Amsterdam – IJmond het hotel “Faldernpoort” binnen. Op een terrasje in het stadscentrum van Emden was bijna iedereen aanwezig. Hier kreeg Roy een bedrukt T-shirt van het team, het was nl. zijn 40<sup>e</sup> verjaardag. Na het eten vlug naar de Captain's Meeting, waar geen vreemde dingen besproken werden. De Engelsen, die ook weer met een team aanwezig waren, gaven zich op voor de organisatie in 2012 omdat Brunsbittel problemen had. Ook de ploeg uit Italië gaf te kennen in 2013 de organisatie te willen doen. Voorlopig voor 5 jaar onder de pannen. Bij de loting werden de 12 ploegen verdeeld over 4 poules zonder naar nationaliteit te kijken. Wij kwamen in poule A, samen met Vlissingen en de UK Pilots. Ook de Antwerpen en Oostende zaten in een poule. Volgens diverse voetballers hadden wij een goed geloot, het bood perspectief ! Na nog veel gepraat en verscheidene biertjes gingen de meesten iets te laat naar het hotel terug.

Het toernooi werd begonnen met een fotoshoot van alle teams. In tegenstelling met de vrijdag stond er een koude wind en geheel bewolkt. Wij zagen de UK pilots met 2 – 0 winnen van Vlissingen, dat moesten wij dus ook kunnen. Het ging uiteindelijk voorspoedig, na een schot van Vlissingen op de paal kwamen wij los en wonnen met 4 – 0 doelpunten van 2 maal Jim, Bart en een wondermooie van Roy. Om 1<sup>e</sup> in de poule te worden moesten wij tenminste gelijkspelen tegen de UK pilots. Het werd een stevig potje voetbal ( English Style) ,de stand bleef lang

gelijk maar halverwege de 2<sup>e</sup> helft maakten de Engelsen een doelpunt. Nu moesten wij met man en macht in de aanval om een gelijkmaker te forceren. Hans M, onze rechtsachter, was de doelpuntenmaker. Er kwamen nog een paar kansjes maar verder dan een gelijkspel, 1 – 1, kwamen wij niet. Wel eerste in de poule door een beter doelsaldo. Bij de 2<sup>e</sup> poule indeling kregen wij Livorno en Oostende in de poule. We moesten gelijk weer twee maal achterelkaar aan de bak. Intussen was het zachtjes gaan regenen, waardoor het niet aangenamer werd. Italianen zijn achterbakse duikelaars maar kunnen ook voetballen, vorig jaar waren zij uiteindelijk eerste geweest, wij waren gewaarschuwd. De wedstrijd ging aardig gelijk op al was Livorno iets gevaarlijker. In de 2<sup>e</sup> helft ging het mis en scoorden zij de 0 – 1, we moesten wat meer risico nemen waardoor zij meer ruimte kregen en door 2maal de keeper uit te spelen werd het een 3 – 0 nederlaag. Weg finale, misschien nog 3<sup>e</sup> plaats?

Onze laatste poule tegenstander, Oostende, zijn oude bekenden die maar met 8 man waren gekomen en nu hulp kregen van Vlissingen ( 3 man ). Her duurde even voordat wij scoorden, maar met doelpunten van Jim en Gert-Jan wonnen wij met 2 – 0 . Wij waren uitgespeeld en moesten nog twee ronden wachten voor alle uitslagen er waren. Na veel gereken bleek dat Kiel een beter doelsaldo had dan wij, 6 – 2 om 7 – 4. Wij werden dus 5<sup>e</sup> en Kiel ging tegen Rotterdam strafschoppen nemen voor de 3<sup>e</sup> plaats. Kiel won heel gemakkelijk met 4 – 2. ( dus 3<sup>e</sup>) De finale ging tussen de organisatoren ( Weser – Ems en Livorno. Het was een aardige wedstrijd om te zien waarin de Duitsers iets sterker waren maar dat niet in doelpunten konden omzetten, ook in de verlengingen niet, dus weer strafschoppen. Weser – Ems won de strafschoppen serie ook met 4 – 2 en werd dus eerste.

Het Happy Hour werd niet er druk bezocht daar iedereen het koud had, het regenen had opgehouden maar de wind was koud en er waren bijna geen douches voor de teams. Zo vlug mogelijk naar het hotel om weer warm te worden.

s'Avonds naar de Nordseehalle voor de prijsuitreiking en de feestavond.

Le Havre werd laatste ( rode lantaarn) en kreeg ook nog de sportiviteitsprijs ( de schoen van Jaap Dekker ).

Oostende was 10<sup>e</sup> en nodigde ons allen uit voor het volgend jaar.

Het warme en koude buffet was smakelijk maar je moest je haasten om genoeg binnen te krijgen, op een bepaald moment was bijna alles op. Dan maar dansen op de muziek van "Timecheck" tot in de vroege uurtjes.

Het weer had niet meegewerkt maar het was een leuk toernooi met op zondagmorgen diverse spelers met stijve ledematen, gelukkig geen blessures, zodat iedereen weer naar huis kon.

de invaller.

De Eindstand :

- 1 . Weser – Ems
- 2 . Livorno
- 3 . Kiel
- 4 . Rotterdam
- 5 . Amsterdam – IJmond
- 6 . UK – Pilots
- 7 . Antwerpen
- 8 . Vlissingen
- 9 . Elbe – Hamburg

10. Oostende
11. Brunsbüttel
12. Le Havre