

Heemskerk, 03 februari 2008

Verslag Berry van Oijen toernooi van 02 februari 2008 te Maassluis

Aan de vooravond van de klassieker Ajax-Feyenoord afreizen naar het hol van de leeuw in Maassluis om te zaalvoetballen is reden genoeg om de zaak scherp te zetten. Omdat we vorig jaar als tweede eindigden was het onze Rotterdamse geegaliseerde gastheren er alles aan gelegen om te voorkomen dat we eventueel door zouden stoten naar de eerste plek net als enkele jaren geleden op die gedenkwaardige zomerdag op het Spartaanse veld.

De tactiek van Rotterdam was erg uitgekookt dit keer. Allereerst lieten ze een bootje met kranen aan de grond waaien op de Sluffer zodat andere schepen in paniek naar Amsterdam uitweken met als gevolg dat enkele spelers van de A-selectie in vrije dagen de collegae van de B-ploeg moesten bijstaan vanwege de plotselinge drukte. Scorende spits Geert-Jan werd gelokt met een geulreisje op de zaterdagavond en Johan vond het nodig een nieuwe set winterbanden voor zijn tractor bij elkaar te varen gedurende de middag.

Met een uitgedunde doch zeer scherpe ploeg ging het dus richting Maassluis. In het kader van de bezuinigingen vond teamcaptain Sjaak het nodig geen echte scheidsrechters meer uit te nodigen maar zelf de fluit ter hand te nemen samen met Arthur. Dat was oppassen geblazen dus.

Zoals de afgelopen 104 jaar begonnen we tegen de mannen van Dirk Zwager. Na een uitgekookte indirecte vrije trap van Hans Muntjewerf op Teamcap Hans Piso wist laatstgenoemde op geraffineerde wijze onze eerste goal van de avond te noteren. Even later tekende Roy voor de 2-0 en de wedstrijd leek gelopen. In de laatste minuut vond een van de heren van Dirk Zwager het nodig onze good (very) old DJ v/d Linde nog even op een 010-elleboogstootje te trakteren hetgeen echter door de umpire niet werd gezien. In de hectiek daarna waarin wij wat van ons apropos af waren wisten de Dirk Zwager mannen nog te scoren. 2-1 dus en niks loos, nog steeds op schema voor in ieder geval een podiumplaats.

De tweede pot tegen Loodswezen Rijnmond, besteldienst en wat mannen van de tender gaat de boeken in als de wedstrijd van de gemiste kansen. Hoeveel heb je er nodig vraag ik me wel eens af. Reden was denk ik dat er bij onze tegenstanders een vrouwspersoon rondliep waardoor vooral Roy wat van zijn stuk was (meestal met dames in de buurt) en niet het niveau haalde wat hem gewoon was. Echter, diep in de tweede helft zorgde wederom onze teamcap na een een-tweetje met Roy voor de verlossende 1-0 en de volgende drie punten zaten ook in de knip.

Ondertussen had Johan laten weten dat zijn trekker voldoende had voorgegloeid en dus ook en route was richting Maassluis. Dit echter niet voordat hij al zijn boontjes bij Marielle had opgegeten.

Enfin, net voor het begin van onze derde pot tegen de hooligans van de roeiers Rotterdam arriveerde Johan en groeide daarmee ons zelfvertrouwen. Dat ook de roeiers moeite hebben met nieuwe aanwas is tegenwoordig goed te zien want het percentage grijs en kort had toch de overhand boven langharig en bravoure dit keer. Alle kans voor ons dus.

En het lukte; nadat Johan de eerste helft de benen uit zijn lijf had gelopen en de roeiers ietwat gefrustreerd achterliet mocht ik in de tweede helft invallen en mijn

eerste van de avond laten aantekenen, type Nienhuis-frommelgoal. Dit was ook de eindstand en dus gauw GJ via de sms geïnformeerd en om advies gevraagd. Deze voer echter net op Zeer Langzaam de pieren in dus had geen tijd ons van advies te voorzien.

Onze vierde pot was eigenlijk de finale-wedstrijd van de avond. Tegen de Rotterdamse collegae betraden we stijf van de zenuwen het veld en mede daardoor lieten we een paar honderd % kansen liggen Volgens de voetbalwetten word je dan afgestraft en dat gebeurde dan ook ,2-0 voor Rotterdam. Zuur natuurlijk maar als ik eerlijk ben was het ook wel verdiend want hun positie spel was een stuk verzorgder en sindsdien hun keeper Sjoerd 14 kilo afgevallen is en met een rammelend gebit tussen de palen staat is het moeilijk scoren tegen ze.

Ook onze keeper Jorrit zijn gebit rammelt na die wedstrijd maar dat komt niet door het afvallen maar door een maat 47 op de mond hetgeen hem een stuk van zijn voortandje kostte.

Sindsdien ziet hij er een stuk beter uit moet ik zeggen.

Een snelle rekensom langs de lijn leerde ons dat een gelijkspel in de laatste pot tegen het Havenbedrijf Rotterdam genoeg was voor wederom een tweede plaats. Piet had besloten de tok van Jorrit over te nemen deze laatste wedstrijd en tussen de palen plaats te nemen. Dat betekende dus dat Jorrit in de spits zou plaats nemen en hem kennende daar ook zou blijven. Omdat we waarschijnlijk zo met onze gedachten bezig waren met het gelijke spel ging het vanaf het eerste fluitsignaal al verkeerd omdat we met 4 aanvallers het veld ingingen en dus niemand hadden om Piet te helpen te verdedigen. Nog voordat zijn tok op de goede plaats zat kon Piet al vissen;0-1. Balen want dat kon ons de tweede plaats wel eens gaan kosten. Na een tactische omzetting waarin we de veldbezetting neerzetten zoals het behoort ging het een stuk beter en kregen we ook dito kansen. Hij wilde er echter maar niet in!!! Het duurde tot 15 seconden voor tijd dat Jorrit met een snoeiharde uittrap van rechts mijn voorhoofd wist te vinden (Niet te missen natuurlijk) en ik de bal achter de keeper wist te knikken.1-1 en dus genoeg voor de tweede plek.

Het enige smetje op het toernooi was het uitvallen in de een na laatste wedstrijd van een tenderschipper bij loodswezen Rijnmond met een gebroken scheenbeen. We wensen hem natuurlijk veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.

Al met al weer een gezellige avond al was Sjaak wat laat met zijn bitterballen dit jaar. Zoals elk jaar weer blijkt is het jammer dat de aanwas van nieuwe voetballers zo mager is. Als dit niet verandert moet de voorzitter toch het aannamebeleid maar eens onder de loep nemen. Een motie daartoe zit al in mijn hoofd.

Nee, gekheid maar dit zijn toch gelegenheden (en natuurlijk niet te vergeten het jaarlijkse internationale loodsen voetbaltoernooi, dit jaar in Emden) om met eigen collegae en collegae uit andere regio's even te socialisen en een biertje te drinken. Sjaak, bedankt maar weer en tot 8 maart in Ymuiden.

Voor de collegae in IJmuiden; Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor Emden in mei. Haast u met opgeven want vol is vol.

Jim