

Zaterdag 27 januari was het weer zover; het "Berry van Oijen"-zaalvoetbaltoernooi in Maassluis, georganiseerd door onze maten uit Rijnmond. Tegen 1900 uur verzamelden 6 teams zich in de Olympiahall om de onderlinge krachten te gaan meten. De deelnemende teams waren Scheldemond, Rijnmond, Dirkwager, de Rotterdamse roeiers, Havenbedrijf Rotterdam en onze eigen regio.

De reis vanuit het noorden verliep zonder problemen en om 1845 uur kwam ondergetekende als laatste aan in de sporthal, zodat we goed voorbereid aan de eerste wedstrijd om half 8 konden beginnen. Na wat ruilen en opname vrije dagen hadden we op het laatste moment nog een team van 8 man weten op te trommelen; het sluitstuk (en achterafgezien ook de joker) was Erik, de zoon van Piet Stam. Jonas Jorit zou dit toernooi het eigen doel schoon gaan houden; Erik en Jim zouden de doelpunten gaan scoren; Hans M, Johan en Roy zouden hun conditie te gelde maken op het middenveld terwijl Dick v/d Linden en Piet Stam voor de broodnodige ervaring in het veld zouden zorgen. Jim had nog een paar toeschouwers meegenomen, zodat we tijdens de wedstrijd ook vanaf de tribunes aangemoedigd konden worden.

Vol goede moed begonnen we aan de eerste wedstrijd tegen Dirkwager; altijd een moeilijke wedstrijd tegen een goede tegenstander, die altijd om de prijzen meedoet. Dit jaar was het al niet veel anders en ondanks de goede voornemens van Jorit wist Dirkwager toch op voorsprong te komen. IJmond draaide echter prima warm en er waren kansen genoeg op de gelijkmaker, maar de uitstekende keeper van Dirkwager stond IJmonds succes lange tijd in de weg. Uiteindelijk moesten ze toch capituleren en de gelijkmaker toestaan. Na een uitstekende redding van de keeper op een schot van Erik had hij geen antwoord meer op de kopbal van Erik uit de rebound. Veel tijd was er niet meer over en het bleef uiteindelijk 1-1; zowaar een prima start tegen een van de betere teams.

Een half uur later traden we aan tegen Scheldemond, die de eerste wedstrijd dik hadden verloren van het Havenbedrijf. Scheldemond was minder sterk dan afgelopen jaren en kon in de wedstrijd tegen IJmond ook geen vuist maken. We liepen gemakkelijk weg van Scheldemond na 2 goals van Jim, zoals hij ze kan maken. De eerste direct uit de draai van onder het lichaam afgevuurd op het doel en de tweede na een knappe rush. Erik deed ook weer van zich spreken en verzilverde zijn inspanningen en doorzettingsvermogen met 2 goals. Gelukkig voor Scheldemond zat Jorit voor het einde van de wedstrijd al weer met zijn gedachten in de kantine zodat ze nog een eretrefter konden scoren, zodat een klinkende 4-1 uitslag kon worden genoteerd.

Een kwartier later stond de derde wedstrijd tegen de Rotterdamse roeiers op het programma. De roeiers hadden verloren van Rijnmond en moesten dus punten scoren tegen ons om een kans te blijven maken op de eindoverwinning. Het bleek een spannende wedstrijd te worden, waarin kleine kansen over en weer te noteren vielen, maar de wedstrijd toch behoorlijk in evenwicht was. De eerste 12 minuten bleef het 0-0 en langzamerhand begonnen de roeiers hun bekende harde spel te spelen als ze niet kunnen winnen. 3 minuten voor tijd leken de roeiers toch de winnende goal te scoren, maar de tijdwaarnemer zag gelukkig dat de bal met 2 handen!! het doel in werd gewerkt. 1 minuut voor tijd wisten ze toch nog te scoren, omdat Roy zich kinderlijk eenvoudig binnendoor liet passeren en de lage schuiver in de hoek was Jorit net te machtig. 1-0 verlies, maar de kansen op een podiumplaats waren nog niet verkeken.

We hadden maar een kwartier om bij te komen van het late verlies tegen de roeiers; Rijnmond stond met opgestroopte mouwen te wachten om het volgende varkentje (wij dus) te wassen. Zo gemakkelijk ging dat natuurlijk niet!! De vorige wedstrijd was snel vergeten en het werd wederom een mooie spannende wedstrijd waarin IJmond met hard en ziel vocht voor de winst. De grootste kansen waren zeker aan onze kant, maar de bal wilde er maar niet in. Gelukkig stond Jorit ook goed te keepen, zodat het onvermogen voorin niet werd afgestraft door Rijnmond. Vlak voor tijd lukte het eindelijk wel en wederom was het onze joker Erik, die de tegenpartij te vlug af was. Gebruikmakend van zijn kenmerkende doorzettingsvermogen kwam hij tot een schot, dat voor de Rijnmondse keeper niet was te stoppen. In de resterende 2 minuten wist Rijnmond geen vuist meer te maken en kwam de zege niet meer in gevaar. Een fantastisch resultaat, want IJmond was nu in ieder geval de kampioen van de maatschap en de kansen op een podiumplaats werden flink vergroot, mits het Havenbedrijf op zijn plaats werd gezet.

Na een half uur rust was het tijd voor de laatste wedstrijd. Piet Stam had de keeperstrui van Jorit aangestrokken en met de jonas in de spits toog IJmond ten strijde tegen het Havenbedrijf. De eerste 4 wedstrijden zaten bij het Havenbedrijf duidelijk dieper in de benen dan bij ons. Middels goed positieospel werd de bal goed in de ploeg gehouden en werd Jorit regelmatig in scoringspositie gebracht. Hij moest echter even wennen aan zijn nieuwe positie en tikte de eerste 5 minuten alle ballen naast alsof hij nog op doel stond. Daar kwam in de vijfde minuut echter verandering in; met een vlammend schot verraste hij de keeper in de bovenhoek. Het Havenbedrijf kwam nog even terug in de wedstrijd, maar ze hadden uiteindelijk geen antwoord op de scoringsdrift van Jim en Jorit; einduitslag 3-1!!

In de laatste wedstrijd tussen Dirkzwager en de roeiers moest het kampioenschap worden beslist. Het werd, zoals verwacht, een tumultueuze wedstrijd, waarin Dirkzwager initieel de leiding nam, maar de roeiers nog knap langszij kwamen. De trukendoos werd opengetrokken en met name de roeiers lieten weer zien waar ze goed in zijn; hard spel. 1 minuut voor tijd kreeg Dirkzwager nog een penalty en werd een van de roeiers voor 2 minuten naar de kant gestuurd. Zouden de roeiers deze keer het toernooi niet winnen? Toch wel; de penalty werd naast de kruising geschoten en de eindstand werd bepaald op 1-1. Door dit resultaat eindigden 3 ploegen met 10 punten op het podium en gaf uiteindelijk het doelsaldo de doorslag. De roeiers werden 1<sup>e</sup>; IJmond 2<sup>e</sup> en Rijnmond 3<sup>e</sup>, omdat zij 1 doelpunt minder hadden gescoord. Dirkzwager stond er beteuterd bij op 1 punt van het podium; hadden ze die strafschop nou maar benut?!!!

De tweede plaats werd gevierd in de kantine en de tweede prijs (2 flessen wijn) werden in dank aanvaard. Even na middernacht togen we huiswaarts met een voldaan gevoel. Een prima 2<sup>e</sup> plaats en 2 winstpartijen op zak op de beide andere maatschappen!!

Dit resultaat wekt natuurlijk wel verwachtingen voor het komende zaalvoetbaltoernooi in IJmuiden op 10 maart. Op de dinsdagmiddagen kan de vorm nog wat aangescherpt worden, zodat we dan hopelijk een nog mooier resultaat neer kunnen zetten! Komt allen gezellig meedoen!!

Roy Hesselink