

## Verslag Berry van Oijen toernooi te Maassluis van 28 januari 2006

Terwijl spits en tormacher Geert-Jan Nienhuis zich te goed deed aan een paar wildebeesten op de barbecue in Zuid Afrika en vaste goalie Wiggele besloten had zijn tok over te dragen aan Jorrit en zich te beperken tot VOA (Voetbal Op Afstand) togen wij zaterdagavond met twee auto's, zeven spelers en mascotte annex grootste fan Melissa naar de stad waar ze nog steeds denken dat Feyenoord kampioen gaat worden om een avondje te ballen.

Altijd lastig dat toernooi in Maassluis en vooral omdat de voorbereiding al wat stroefjes was verlopen zou het een moeilijke klus worden om na de euforie van afgelopen jaar toen we Europees (veld) kampioen werden de beker met de grote oren mee naar huis te nemen.

Het is te danken aan de oudjes DJ v/d Linde en good old Piet (teakhouten dek) Stam dat we in ieder geval een volwaardig team op de been konden brengen om die Rotterdamers een lesje te leren. Aangevuld met captain Hans Piso, C 006 Johan v/d Laan, Hans Muntjewerff, bakszeun Jorrit en ondergetekende hadden we op papier toch wel kansen om onze favorietenstatus ook waar te maken.

Wederom teleurstellend natuurlijk om te zien dat de animo om mee te doen en de groen-witte kleuren van onze regio te verdedigen in het Rotterdamse niet erg groot was. Gelukkig werd ondergetekende gematst door collega Roon (nog bedankt voor het ruilen) omdat de verlofuitgifte weer maximaal was.

Kom op mannen, hang in dit seizoen je roeiriemen eens aan de kapstok en kom af en toe ballen, dan win je ook nog eens wat, naast natuurlijk het sociale aspect van het keuvelen met de Rotterdamse en Vlissingse collega's op zo'n avond.

Goed, de eerste wedstrijd was tegen de mannen van Dirkzwager, altijd lastig.

Vooraf hadden we getekend voor een gelijk spelletje maar achteraf na een zwaar bevochten 1-1 hadden we toch een nare smaak omdat er veel meer in had gezeten. Een gemene punter van ondergetekende zorgde in ieder geval voor een puntdeling.

De tweede wedstrijd zou een makkie worden tegen Scheldemonden en zoals Geert-Jan zou zeggen; We hadden nog alles in eigen hand en waren eigenlijk al derde. Nu, 14 minuten verder waren we zowel een illusie als drie punten armer want de mannen uit Vlissingen verrasten ons met 2-1 ondanks een venijnige schuiver van Hans Muntjewerff die ons nog even in de wedstrijd hield. Achteraf hebben we het in die pot lagen liggen omdat het de enige wedstrijd was die de collega's uit Scheldemonden wisten te winnen.

Nare smaak in de mond vooral omdat de volgende wedstrijd die tegen de roeiers was. Meestal een wedstrijd waarin we de schade zo klein mogelijk proberen te houden qua doelpunten tegen en qua blessures. Gelukkig viel het allemaal mee en ondanks het 3-0 verlies door drie schuivers durch die beinen van onze keeper was het toch een leuke en vrij sportieve pot.

Piet kon het na deze wedstrijd allemaal niet meer aanzien en besloot de tok van Jorrit over te nemen en de laatste twee wedstrijden onder de lat plaats te nemen. Helaas voor Piet hadden we alleen een klein tokje meegenomen wat resulteerde in een soort van grimas op het gezicht van Piet deze laatste wedstrijden hetgeen wel bevorderlijk was voor zijn spel.

We besloten Jorrit nog een kans te geven in de spits om te laten zien dat alle trainingen op de dinsdag niet voor niks waren geweest.

De voorlaatste wedstrijd was tegen de A-ploeg van de Rijnmonders, altijd een beladen wedstrijd. In de laatste seconden wisten we hier nog een 3-3 uit het

vuur te slepen na een snoeiharde kopbal van ondergetekende op het op de maat aangeven van DJ. Vermeldenswaardig natuurlijk ook de 1-1 van Hans Muntjewerff en de 2-2, een halve volley van Jorrit, wederom op aangeven van DJ. We roken bloed en gingen vol zelfvertrouwen de laatste wedstrijd tegen de B-ploeg van de Rijnmonders in (Bekend soort rivaliteit).

Wat hier allemaal gebeurde kunnen we eigenlijk nog niet zo goed bevatten maar we wonnen met 4-2 mede door 4 doelpunten van Jorrit. Ondergetekende kwam er niet aan te pas, zag het aan en kon leven met dit geweld door de jongste aanwinst.

Piet onder de lat bleek een openbaring wat ons gelijk een luxeprobleem bezorgde voor de komende toernooien. En wat te doen als Geert-Jan straks tonnetje rond van zijn safari-tour terug is en zijn spits-plaats weer opeist en Jorrit dus zijn doelpunteninstinct niet meer kan gebruiken. Hier is duidelijk een taak weggelegd voor onze captain Hans. Wellicht ook voor de coach die meegaat naar Duitsland in mei. Ik heb begrepen dat er nog onderhandelingen gaande zijn met Bruin om als coach mee te gaan maar dat er nog geen overeenkomst is getekend.

Rest me nog om Sjaak te bedanken voor de goede organisatie en de bitterballen en kipvleugels. Het was een sportief gebeuren zonder blessures en dat is natuurlijk het belangrijkste.

Tot 11 maart in de Zeewijkhal in IJmuiden.

Jim Sperling