

## SAIL 2015

Dit jaar was het al weer de negende keer dat SAIL Amsterdam werd gehouden. Het belooft dit jaar grootser te worden dan voorgaande jaren. Voor het Loodswezen waren het hectische dagen om alles in goede orde te laten verlopen.

De loodsboot Polaris is speciaal naar Amsterdam gekomen om personeel en loodsen van de regio IJmond en alle overige regio's aan boord te ontvangen en te laten genieten van een rondvaart met de loodsjol over het IJ langs de Tall-ships en alle andere kleinere zeilschepen.

De SAIL-IN vond ik al geweldige happening maar het gebeuren in Amsterdam was gigantisch, nog drukker met pleziervaartuigjes en aan de kant verschillende podia voor optredens. Men had de mogelijkheid om verschillende schepen te bezichtigen of een rondvaart met een van de schepen te maken. We hebben zelfs de Groene Draak gespot met de koninklijke familie aan boord. Elke avond werd afgesloten met een groots vuurwerk. De weergoden waren ons alle dagen gunstig gezind wat bijdroeg tot een succesvol SAIL. De vrijdagmiddag op de Polaris was bestemd voor de loodsenassociatie "Recht door Zee". Vanaf 14.00 uur kwamen de eerste gasten aan boord en werden verwelkomd met een lekker drankje en later met een soort amuses. Drie loodsjollen voeren af en aan voor een rondvaart over het IJ. Tegen de middag werden we verwend met een heerlijk soepje en rijkelijk belegde broodjes. Later op de middag kwamen ze nog rond met een selectie van borrelhapjes. Complimenten voor de catering van Pascal!

Het was een drukte van jewelste aan boord, oud-loodsen, actieve loodsen, iedereen stond gezellig met elkaar te kletsen, het leek wel een reünie. De sfeer was uitstekend!

Om 19.00 uur werd de BBQ aangestoken, Pascal en zijn collega deden hun uiterste best om iedereen van verschillende gegrilde vleessoorten en garnalen te voorzien. Om het vlees te begeleiden stonden er nog verschillende salades uitgestald. Er was voldoende om iedereen tevreden te stellen en degenen die nog een gaatje over hadden konden nog gebruik maken van een dessertbuffet. Er was ook nog een DJ ingehuurd ter verhoging van de sfeer en voor degenen die nog een dansje wilde wagen. De avond werd afgesloten met het bewonderen van het vuurwerk aan de overkant van het IJ.

Deze keer lag de hele organisatie, de catering enz. bij het soosbestuur van de regio IJmond. Alles was uitstekend verzorgd en ik heb dan ook geen wanklank gehoord.

Bestuur van de sociëteit "Recht door Zee", bedankt voor een zeer geslaagde dag tijdens SAIL 2015.

*Hennie Zwier*