

Sail Den Helder 2013

Van 20 t/m 23 juni was Sail Den Helder, dit jaar extra feestelijk door de combinatie van de jaarlijkse Vlootdagen van de Marine en de viering van 525 jaar zeemacht. Aan de kades van de Helderse haven lagen vele klassiek getuigde zeilschepen met als publiektrekker de 'Sedov' het grootste traditionele zeilschip ter wereld. Op 'Willemsoord' waren diverse evenementen georganiseerd zowel voor kinderen als volwassenen. Het weer zat niet echt mee, het regende beide dagen gepaard gaande met een flinke wind.

Het Loodswezen was op vrijdag en zaterdag aanwezig met een eigen tent waarin zelfs op een simulator geoefend kon worden. Er was klimwand opgezet en in de kraam waren diverse artikelen te koop. De plaats die ons was aangewezen voor de tent lag een beetje in een dooie hoek aan de achterkant van het Reddersmuseum, mede door het slechte weer was de belangstelling minimaal.

Op zaterdag waren met Monique, Gijs, Yoni, een zoon van Edwin Los en ik aanwezig. De wind waaide rechtstreeks onze tent in. De scheerlijnen verhinderden gelukkig dat de tent de lucht in ging maar we moesten de artikelen met handen en voeten vasthouden zodat ze niet wegwaaiden en dat het later op de ochtend nog begon te regenen was het drama compleet. De loodstender maakte rondvaarten door de haven van Den Helder en lag bij Fort Harssens afgemeerd, jammer genoeg hadden we daardoor geen contact met de tender.

Ondanks het slechte weer was het nog behoorlijk druk, de mensen liepen echter snel door naar het feestterrein wat iets verderop was gelegen en hadden totaal geen belangstelling voor ons. Ze liepen met paraplu's, regenjassen en plastic omslagen als natte honden over het terrein. Omdat we niet op het feestterrein stonden hebben we van de georganiseerde activiteiten helaas niets meegekregen.

Op een gegeven moment besliste Gijs "jongens, we gaan de boel inpakken en dan weg wezen." We waren we het allemaal roerend met hem eens. Na de boel ingepakt te hebben zijn we met z'n allen nog een broodje gaan eten en daarna snel naar huis gegaan.

Jammer, het had zo leuk kunnen zijn!

Hennie Zwier

