



Weesp, 1 April 2023

We stonden voor een dilemma. Zouden we zo kort na het verongelukken van een medewerker van het Loodswezen op de rede van IJmuiden de openingswedstrijd van het seizoen aan ons voorbij laten gaan of ons toch aanmelden, daarbij voornemens om voorafgaand aan onze start een moment stilte ter nagedachtenis aan de overledene te vragen. We voelden voor dit laatste voorstel en zo gebeurde het.

### Intermezzo

De roeiploeg van de Laura G. dunt snel uit. Mond-op-mond verzoeken en de vele wedstrijdverslagen ten spijt lukt het niet actieve registerloodsen te enthousiasmeren voor het roeien in onze mooie Laura G. Geschonken door een oud-loods doorklieft zij nu al meer dan 25 jaar vele wateren van ons land (ook daarbuiten) en meer dan 40 loodsen hebben door de tijd heen de doften bezet. Helaas stopte om diversen redenen de één na de ander en resten er nu nog slechts een handjevol getrouwen, veelal van het eerste uur. En die zijn inmiddels ook 25 jaar ouder! Deze winter is voor een aanzienlijk bedrag de Laura G door een timmerman onder handen genomen. Diverse rotte plekken zijn vervangen en ook werd ze van een frisse verflaag voorzien. Ze is klaar voor de toekomst!(?) Om de Laura G tóch in de vaart te houden werken we samen met de roeiers van de Kaatje (een whaler van de oud kwekelingen van Amsterdam) en met de roeiers van de Piet Haverkamp (een sloep van de VOSMOGA, een vereniging van enkele zeevaartscholen van Groot Amsterdam).

### Terug naar Weesp. Vechten op de Vecht

Een bont gezelschap bemant vandaag de Laura G. 1 KP-er (Guus), 1 actieve loods (Marc), 2 FLP loodsen (Erik en Klaas), 3 Piet Haverkampers (Arthur, Frans, Johan) en een kennis van Erik (Jan Kees). Even voor de start completeert een toevallige voorbijganger (Mark) de sloep. Het excuus voor de minder gunstige tijd omdat we met 7 roeiers de strijd aangaan is hiermee wel verdwenen. Maar veel liever deze mannetjesputter erbij. Een roeier van de Kaatje beticht ons gekscherend van onsportiviteit om deze roeier die recent nog hoge ogen gooide op de Olympische Spelen te contracteren. Kwestie van bieden! Ter info: Mark roeit in de Boomsluiters van de Havendienst Amsterdam, maar was niet ingeloot.

Na het vroege kranen, roeien Erik, JK en Klaas gedrieën de Laura G naar de Vecht. Het duurt wat, want er waren geen brugwachters beschikbaar. Wie weet speelde een 1<sup>e</sup> april grap mee. Feit is wel dat de start hierdoor ruim een half uur verlaat wordt.

Het is vandaag nat, gelukkig niet erg koud en de wind is niet meer dan matig.



*Jan Kees, Klaas en Erik, wachtend op de brugwachter*

De verzamelplek is de tot restaurant/brouwerij omgebouwde kerk aan de kom. Na de start van de dames doen we even een oefenrondje op de Vecht, opdat de minder whaler-geoeffenden het juiste gevoel kunnen verkrijgen. Dat houden we evenwel snel voor gezien. Deze mannen weten hoe de riem te hanteren. Ook speelt de redelijk hevige regenval mee. We zoeken vervolgens een plekje in de kom, waar het alras druk wordt door de terugkeer van de damessloepen. 'Heerlijk roeiweer', horen we her en der. Brr. Vrouwtjesputters!

### De start

De wedstrijdleiding is ingelicht over het vreselijk voorval bij het Loodswezen en door hen is toegezegd medewerking te verlenen aan de aandacht die wij hieraan willen schenken. Stuurman Guus stuurt ons tijdig naar de startplek alwaar bij de roerorder 'Riemen...op' de riemen loodrecht hoog worden gestoken. De speaker vermeldt kort de gebeurtenis, waarna een indrukwekkende stilte volgt. Na het 'Riemen toe', wordt geapplaudiseerd door de roeiers in de kom en de omstanders. We hebben een gemêleerde bemanning in de sloep, maar ieder van ons is onder de indruk. Direct hierna gaan we van start.

### De race

Van een gevecht is nauwelijks sprake. Misschien met onszelf, maar niet met andere sloepen. Gingen we in het verleden tijdens de Gevechten op de Vecht nog wel in de clinch met andere sloepen, ditmaal hadden sommigen enkel moeite de riem in de dol te houden. Nieuwigheid zullen we maar denken. Het derde het tempo niet.



*Het ertsaluut voor het bemanningslid van de tenderdienst*



*Met de vlag halfstok gaan we van start voor het 11 km lange 'gevecht'. Guus stuurt. BB/SB op slag Marc-Erik, doft 3 Frans-Johan, doft 2 Arthur-Klaas, doft 4 Jan Kees-Mark*

Voortroeiend kronkelen we over de mooie Vecht. Al snel roept Guus dat we een sloep gaan inhalen. Is het een aanmoediging nog wat aan te zetten? We moeten nog zo ver. En wat we ook doen, de bewuste sloep hebben wij roeiers tot de eindstreep niet gezien. Toch moet ze dichtbij geweest zijn want Guus noemt haar bij naam. De Maaike. Wel schetst ons de verbazing als we wat later de Maaike op tegengestelde koers mogen begroeten. Hé, wát?

In het zogenoemde Ballastgat cirkelen we rond en mogen we terug. De flinke bries op de kop deert ons niet en Guus attendeert ons enthousiast maar weer eens op onze voorganger die dan weer op 50 meter voor ons en dan weer op 30 meter voor ons strijdt. Ze blijft ons verdikkeme voor. Net zo als wij vanaf Weesp al een whaler met startnummer 118 voorblijven. Alsof er een elastiek tussen zit. Dan weer naderend en dan weer wat verder achter ons.



*Guus telt en telt de gehele tocht. Dat het hiermee goed maathouden is, zie je wel op het volgende plaatje*



Lang is het stil rondom ons, maar tegen de tijd dat we weer in de buurt van Weesp komen, dringt toch een kleurrijk roeiers palet achter ons op. Het geeft een extra boost om aan te zetten. Dan komt de Weesper magere brug in zicht, worden de molens gepasseerd, komen de fortificaties achterlijker dan dwars en moet het bijna gebeurd zijn. Meetellend en kreunend gaan we over de finish. Ook hier brengt de Laura G direct na passeren hiervan een eresaluut.

Daarna

We hebben er 1 uur en 18 minuten over geroeid. Goed gedaan gastroeiers. Dankzij jullie staat de Laura G weer genoteerd. Top! De temperatuur is er niet naar, maar we proosten toch maar met elkaar. Een Hertog Jannetje gaat er altijd wel in, al zou een Weesper jenevertje wellicht beter smaken. En jawel, toch fans op de kade. De echtgenote van Jan Kees is daar met vriendin. Zij trakteren ons op een heerlijk portie kibbeling. Super bedankt!

Tenslotte..

Het was een wedstrijd met een gitzwarte rand voor ons, maar vinden het fijn dat we als roeiploeg van het Loodswezen IJmond een gebaar hebben kunnen maken.



*De Laura G in de takels*

Klaas