



ROEISLOEPENRACE MPM27 iampm op 3 en 4 november

Gelukt!! Roeien is een booming happening, al vind je dit niet terug bij het Loodswezen. Rijnmond heeft nog 15 roeiers om de Lootsman te bemannen, de Leugenaar van Scheldemonden zien we eigenlijk nooit meer en wij, de Laura G, mag van een unicum spreken als de sloep bemand wordt door 9 eigen roeileden. Maar in den lande groeit het enthousiasme en daarmee gepaard gaand het aantal sloepen. Je moet een ICT freak zijn, wil je tijdig een deelnemer nummer krijgen. Binnen 1 of 2 minuten is de inschrijving beslecht en is het voor de rest loulouene. 160! Sloepen mogen meedoen en dat je vanaf 1995 participeert, maakt niet uit. Wie te laat maalt, vist achter het net. Enfin, Erik, onze man achter de knoppen verkreeg een zogenaamde wildcard en zodoende waren we na 2 jaar weer van de partij. Hoera!

Muiden – Pampus – Muiden. 4 Mijl of 7,3 km per keer. Zaterdag 2 x en zondag 1 x . Velen van ons jong- en oudgedienden van de Laura G hebben deze race mogen beleven. Wind, regen, mist. Alles kan je verwachten in begin november, maar het kan verkeren. Zo ook dit jaar. Na een prachtige zomer schenkt het najaar ons ook fantastisch weer . Zuid 2 -3 Bf en volop zon. Een bijkomend (?) positief punt is de volledige eigen bezetting . Joop natuurlijk aan het roer, KP Guus en Klaas op slag en verder Ed, Erik, Dirk, Leo, Bert en Peter. Voorwaar een heel hoog FLP gehalte. Toen ik (Klaas) in de 90-er jaren roeide, werd, natuurlijk ook vanwege voldoende jeugdige ☺ aanwas, een 55+ -er echt niet geaccepteerd als wedstrijdroeier. The times they are a changing zong ene Dylan ooit.

Erik sleepte met vereende krachten van het roeiteam de Laura G naar Muiden en zorgde zo voor een thuis- en uitvalsbasis voor ons. Enkelen genieten zelfs van een bedje bij Marion en Erik.

Als immer weet, op Peter en Joop na, niemand precies op welk plekje in de sloep hij een riem mag beet pakken. Na inventariseren komen we er ook nog achter dat we 6 of 7 stuurboord roeiers hebben. Ook willen er 4 roeiers in het neusje plaatsnemen. Enfin, wederom als immer zit op elk beschikbaar plekje uiteindelijk een roeier. Wat ook gebruikelijk is in zeg maar alle andere sloepen, is dat elk plekje een eigen riem heeft. Van voor naar achter dus SB dan wel BB riemen genummerd van 1 t/m 4. Bij ons dus niet. Nou ja, als er maar genoeg gewisseld wordt, slijt er geen kromming in zullen we maar denken. Ons tenue is een volgend item. Sinds dit jaar hebben de diehards, anders gezegd de blijvertjes, zich laten inspireren of eigenlijk laten overhalen door de fietsers onder de loodsen. Nu zitten deze – veelal jongere- collega's wat strakker in het vel dan wij, meest FLP roeiers, dus je voelt wel – en wij zeker – hoe deze tweede huid ons en vervolgens de Laura G tooit. Enfin enkelen wurmen zich in dit tenue, anderen hullen zich in de oude blauwe kiel, weer anderen houden de rood witte trui

aan (het is tenslotte november). Dan hebben we nog het mooie doch kwetsbare licht blauwe shirt van enkele jaren her en als er foto's gepubliceerd worden, kom je ook nog wel een blauwe trui tegen. Kortom, de uniformiteit in kleding is ver weg. Maar.....

Wat is het toch een pracht gezicht als je de Laura G ziet gaan. Strak in de nog altijd prachtige originele kleuren van 1995. En al worden we wat ouder, de souplesse is nog altijd daar. 4 x Kort en over op de lange slag, de slagroeiers volgend in strak tempo.

De eerste heat gaan we wat ingehouden op pad. De Rijnmondse Lootsman laat ons te snel haar(?) achterste zien en door een late start met dank aan een wild card, komen we als laatste sloep over de finish. Gelukkig nog wel voor de meeste gigs, die nòg later weggestuurd werden en bovendien een langer parcours moeten afleggen. Na de tomatensoep gaat het de tweede heat beter. Zijn de Rotterdamse collega's coulant of roeien wij zoveel beter? De eerste 500 meter gaan we gelijk op en het kost de nodige inspanning van hen, ons weer hun roertje te laten zien. We snoepen wat minuutjes van de eerste tijd af en houden enkele sloepen achter ons. De tijd: 49 minuten.

Zondag met dezelfde ploeg pampus gerond. Het weer is nog mooier dan gisteren en dit maal halen we zelfs enkele sloepen in. De tijd: 48 minuten. Helaas het is de laatste heat dus verdere verbetering zit er niet meer in. We worden verwelkomt met de traditionele flesje Muider Bitter. Na de finish en het binnenlopen van de haven (!) worden we verwelkomt door Marion en Cora. Een biertje bij Erik, twee biertjes en mee swingen in de tent en elk kan weer zijn weg gaan. Voorwaar, het was een mooie afsluiting van het roeiseizoen 2018. Tot volgend jaar.

Klaas



