

13 oktober , Grachtenrace Amsterdam 2018

Zaterdag werd de 32^e Grachtenrace van Amsterdam geroeid.



Aangezien de start en finish bij het Olympisch stadion zijn werd de Laura-G de dag er voor door logistiek specialist Guus met een vlet van de KP naar het stadion gesleept.

Op de dag van de race was het weer prachtig!

De bezetting:

Grote roerganger : Joop van Alfen (jaja ,bijna een eeuw)

Doft-1 (slag): Guus v B. (KP) en Marc L.

Doft-2 : Onno A. en Erik L.

Doft-3 : Bram (Tata) en Pieter D.

Doft-4 : Dirk B. en Bert vd M.

We starten na de Lootsman van de Rotterdamse loodsen.



Via het Amstelkanaal en de Amstel belanden we in de Singelgracht, dan door het lozingskanaal, de Entreporthaven en de nieuwe vaart richting het centrum. Daar door de Plantage-Muidergracht via de Amstel door de Herengracht.

Tot daar gaat alles redelijk vlekkeloos, afgezien van de blaren, piepende ellebogen en krakende wervels...



De Leidsegracht wordt binnengevaren en het is stront aan de knikker.

Door het mooie weer is het een chaos van waterfietsen, motorsloepen, rondvaartboten en ander stuurloos erfgoed. Omdat iedere schipper er heilig van overtuigd is voorrang te hebben wordt het nóg erger...

De hele meute loopt hopeloos vast en menig onvertogen woord schalt door de binnenstad.

Als de verf dan eindelijk van de boorden is wordt de tocht vervolgd door Singel en Kostverlorenvaarten waarna het verlossende einde wordt bereikt.

Lavend met dranken en spijzen wordt geruime tijd in het warme zonnetje doorgebracht waarna we naar het Westerdok worden gesleurd door Steven Lavoo en zijn wondermooie marinesloep.



Volgens traditie trakteren Bert en Isabet ons op een gezellige avond met heerlijk eten. Dé voederbodem voor sterke verhalen van weleer.....

Onno

