

GRACHTENRACE AMSTERDAM



2017

7 oktober

Eberhard van der Laan, overleden op 5 oktober, was de rode draad van deze tocht. Hij stelde dat de route de grachten minder mocht belasten en zo kwam de organisatie tot onderstaande route. Een route die ons langs zijn ambtswoning op de Heerengracht liet roeien, waar door de roeiers een waar eerbetoon werd gegeven aan deze door de Amsterdammers op handen gedragen burgemeester. <https://youtu.be/9A0fH8cINHI>



Maar voor het zo ver was.....Ik denk dat dit een grachtentocht was met de minste training-vooraf. De Laura G lag wekenlang trainingloos te dobberen in het Westerdok. Te weinig volk om aan de riemen te hangen. Bovendien haakten in de aanloop naar de tocht enkele vaste KRACHTEN noodgedwongen af om gezondheidsredenen, zodat een klein vacuüm ontstond in de sloep. Eén doftplekje kon nog bezet worden door ene Jan. In het verleden had hij ooit in een whaler geroeid. Vooruit stap maar in, wordt tegenwoordig door ons gedacht. Wat moeten we anders? Jan wordt terzijde gestaan door

Marc en Guus op slag en verder Onno, Klaas, Leo en Erik. Good old Joop stuurt. De start bij het Olympisch Stadion. Eén voor één om de halve minuut worden we op pad gestuurd. Een gevecht tegen jezelf dus in eerste instantie. Gaat ons goed af. Voor het windje naar de Amstel. Richting HVA, boei rond en hup, op weg naar het Amstel hotel. Op dit stukje worden we gepakt door de Lootsman, die een minuutje na ons gestart is. Tja, zij zijn (uiteindelijk) wel met 8 roeiers! Op de Singelgracht verliezen we Oh oh onze vlag. Een dappere acrobatische duik van stuurman Joop mocht helaas niet baten. 't Ongeluk is nog niet voorbij want even later krimpt slagroeier Guus ineen. Kramp? Een spierscheuring in zijn 6 pack? Feit is dat na passeren van de Nijlpaardenbrug zijn riem te ruste wordt gelegd. En toen waren we nog met 6... En dat op het eindeloze Lozingskanaal en de Nieuwe vaart. Het weer is OK. Beetje motregen, maar weinig last van de wind. Na rondje Artis, steken we de Amstel weer over en doorkruisen we het centrum via Heerengracht en Leidse gracht. Zoals immer leveren we hier strijd met de commerciële vaart. Heeft ook zijn charme. Na een mooi eerbetoon aan Eberhard worden we bij het indraaien van de Leidse gracht begroet en aangemoedigd door Egbert en Paula. Hulde! Daarna via de lange Singelgracht naar de staande mastroute. Jan roeit inmiddels met één arm, maar daarentegen heeft Guus z'n riem weer ter hand genomen. De Kostverloren kades... ook wel kots..verloren genoemd. Ohne Ende. En als het windje nog eens tegen zit en het trainingsprogramma niet optimaal is geweest en een slagroeier met veel pijn zijn riem beroert en een éénarmige gastroeier er aardig doorheen zit en bij enkelen de jaartjes gaan tellen, zijn die laatste 7 of 8 kilometers (het zijn er vast minder) ZWAAR. Ha , daar is de moskee... en woonde Kasper hier niet boven de HEMA?...Joh, de tramremise.. nu is het niet ver meer. Het welkom van het finishschip Gyrinus klinkt als muziek in de oren. We hebben 't weeer geflikt! 25 kilometer in 3 uur en 4 minuten. We hebben t wel eens beter gedaan, maar na het lezen van t verslag kunnen we toch wat excuses aanvoeren.

Bert neemt de Laura G op sleeptouw naar haar ligplaats in het Westerdok en anderen halen nog wat contacten aan in de feesttent. Rijnmonders, KP, CVV, oude en nieuwe gastroeiers. Houd t maar warm. We hebben ze vast nodig de komende jaren.

In de late middag en avond genieten roeiers, geblesseerden, supporters en dames van de traditionele after row bij Isabet en Bert. We GENIETEN van de loempia's van Joop, de tap van Bert en de heerlijke maaltijd van Isabet. Allen bedankt!

Op naar de MPM!





Klaas