



19 april 2014 11^e Slag op de Zaan. 16,7 km

Was de start nu bij Verkade, bij de Zaanse Schans of bij Lassie toverrijst? Kunnen we roeiend naar de start? Leggen we de boot zoals voorheen bij Johan en Gemma? Of wordt het toch kranen? Het kompas is er wel maar moet nodig gekalibreerd worden. Te elfder ure weet Caat een plekje te regelen bij het Kraanregime (Niet op tijd, dan...)

Wederom worden vier roeiers van het Laura G roeiteam aangevuld met vier, jawel, bakboordroeiers van de landelijke pool mariniers. Caat ziet haar kans schoon nu Erik en Peter er niet zijn en pikt snel een plekje in de neus. Zo ik zit. Dirk en Klaas gaan op slag, Leo verstopt zich tussen de gasten. We starten samen met de Lootsman, wiens vlag "de lading", 7 actieve loodsen en oud gediende Willem Witteveen en sturman Guus aan het roer prima dekt. Voor de start enige hilariteit. De Lootsman was z'n startnummer kwijt. Heeft iemand gepikt. Nou ja wie anders dan Joop. Per abuis stond de Lootsman ook onder de naam IJmond loodsen. Het gaat eerst richting sluis waar tussen het remmingwerk een krappe bocht over bb tussen het remmingwerk moet worden. We zitten de Lootsman daarbij aardig dwars. Het zal de laatste keer zijn, want gestaag lopen zij daarna op ons uit. De Zaan roeit goed dit jaar. Het kan een behoorlijk lastige tocht zijn over deze bochtige voormalige rivier. Dan weer zijwind, dan weer tegen of voor de wind tot valwinden bij fabriekspassages.

Vanaf de sluis passeren we de Bernardbrug-spoorbrug Hoornselijn -Willem Alexanderbrug-brug A8 – Juliannabrug met Zaanse Schans- Zaanbrug-Zaanbocht – Clausbrug, waarna alles zich in omgekeerde volgorde afspeelt. In de Zaanbocht worden we aangemoedigd en op de gevoelige plaat vastgelegd door fan-van-het-1^e-uur Cora. Hier komen ons de eerder gestarte sloepen tegemoet, hetgeen een prachtig gezicht oplevert op het mooiste stukje van de Zaan(!). Tussen deze sloepen de twee sloepen van de DMRC (Dutch Marine Rowing Challenge) De gastroeiers horen tot dit team en dat moeten we horen ook. Peter en Erik zijn er echt niets bij. Deze bikkels gaan volgend jaar de Noordzee bedwingen . Meer te lezen op <http://www.dmrc.nl/> . Toch beginnen ook deze mannen te kraken. Reeds bij de start is afgesproken te wisselen. Het zijn zoals eerder gemeld allemaal bakboordroeiers. Bij de Clausbrug is het zo ver en dan blijkt even later dat het niet zo'n goed idee is. De sb roeier was al aardig gewend, zo moeten beiden na de wissel weer wennen aan hun kantje.



Het gemopper op het verkeerde kantje nam soms wat clowneske vormen aan. Soms dacht ik dat Bert Visser achter me zat, maar gestaag nam het af en ging het hoofdzakelijk voor de wind richting Zaandam. Cora en Johan (vroegere ligplaats) werden nog even gepraaid en voortvarend roeiden we verder. Diverse boten gingen we voorbij en een achteroplopende sloep wisten we toch nog ruim voor te blijven. Na 1 uur en 50 minuten kregen we de toeter. De Lootsman was 4 minuten sneller en dachten mede daardoor een prijs in de wacht te slepen. Helaas. Laura G nr 36 en de lootsman nr 33 in de eindrangschikking. Het was een gezellig weerzien. Onder de Rijnmondse lootsen twee nieuwe gezichten waaronder een loods die zojuist beëdigd was. Maar ja. Zij hebben ook 14 man aangenomen vorig jaar! Toch nog maar eens een oproep aan diegenen die de site van Recht door Zee bezoeken en de schaarse berichtjes lezen.

KOM ROEIEN IN DE LAURA G. GOED VOOR LIJF EN LEDEN. JE ONTMOET COLLEGA'S –OOK VAN ANDERE REGIO'S- IN ANDERE HOEDANIGHEID. TRAINEN: MAANDAG 10 UUR WESTERDOK-GRACHTEN-AMSTEL

Volgende strijd de HT. MELD U AAN! Voor u het weet zijn de plaatsen bezet door ??



op naar keerpunt Clausbrug



en weer richting koekfabriek

Klaas