



12 april 2014 12^e RONDOM Utrechtse Grachtenrace (14,5 km)

Rondom, de race na de seizoen opening Vechten op de Vecht (11,5 km) een week eerder geroeid. De zorgelijke bezetting van de Laura G noopte reeds in Weesp de lege kussentjes te bezetten met mariniers van uitzendbureau Jantje Plug. Rijnmondse collega's keken met verbazing toe. Oh zetten jullie nu al de geheime wapens in. Vijf amechtige loodsen, Erik, Peter, Dirk, Leo en Jaap volgden de kleerkasten uit de marinestad en kwamen uiteindelijk slechts enkele seconden te kort om de geoliede machine, de Lootsman, achter zich te laten. De snelste tijd OOIIT geroeid, durfden enkelen te roepen.

Dat was Weesp. Nu Utrecht. We zijn dit keer met 6 eigen roeiers. Joop aan het roer, Caat, van slag op slag stuurboord (onze mariniers kunnen alleen op bakboord uit de weg), Klaas, Dirk, Leo, Erik en Peter. Twee mariniers van Jan Plug completeren de boot.

Met de Laura op de trekhaak en een hok vol roeiers gaat Erik @#\$% vroeg op weg naar de kraanlocatie. Na het kranen restten enkele uren om te genieten van de mooie omgeving, de koffie en de koek. We verbazen ons over onze startpositie. We mogen als 4^e van start. Wel prettig natuurlijk, maar het betekent ook weinig geschermtsel in de grachten.



Met Caat en marinier Fred op slag de mooie Kromme Rijn af. Dit stuk van het parcours en de Oude Stadsgracht met continu zicht op de Dom (Dirk vergeleek het al met 't Griend halverwege de HT) maakt deze race die toch ruim 14 km lang is, tot een aantrekkelijke tocht (toch??). Afgemeten haalden we gelijk op, slechts nu en dan terechtgewezen op een ongelijkheid in slagen, informatie en ja, tot zelfs dwingende adviezen toe vanuit het neusje, die onze gastmariniers verleiden tot de uitspraak: Dit riekt naar INSUBORDINATIE. Maar wat wil je. Ver voorin zaten Peter en Erik, onze Statler en Waldorf. Houd die twee maar eens stil. Het hoort erbij.



Bij het ingaan van de oude Stadsgracht lag welgeteld nog één sloep ons dwars. In tegenstelling tot voorgaande edities waren de terrassen overvol en werden we regelmatig aangemoedigd. De honden stonden ditmaal kort aangelijnd, zodat de kans de kaken in een riem te zetten (2013) verkeken was.

Na de laatste brug gaan we over de laatste voorganger heen en roeien op kop van het veld de laatste rakken uit richting de Veilinghaven. En ach, het heeft ook wat als eerste over de finish te komen. Caat krijgt een marinierspluim voor haar inzet op het voor haar onbekende doft en dat ze zich verweerd heeft leert het voetenplankje dat nu echt in tweeën ligt. De driedubbele verflaag van Erik ten spijt! De Lootsman komt een half uur later over de streep. Ze waren dan ook een halfuur later van start gegaan. Tot volgende week op de Zaan.



Aan de Kromme Rijn, bij Rhijnauwen, Bunnik

In de Oude Gracht (foto 2013)



Klaas