



13 april RNDOM -11^e Utrechtse Grachtenrace

De start is een verrassing. Hij vindt vanaf dit jaar plaats bij het Theehuis Rhijnauwen in Bunnik aan de Kromme Rijn. Een pendelbus brengt ons van een plek nabij de finish naar dit idyllische oord. Wel een klare end rijden. Moeten we dat end terug roeien? De route is met 14,5 km wat langer dan voorheen, maar ook een stuk aantrekkelijker.



Theehuis Rhijnauwen

Het theehuis zoals gezegd ligt aan de Kromme Rijn waar ooit de Romeinen de grens van het Romeinse Rijk bewaakten. Ik zie dan altijd die iele Italiaantjes uit Obelix en Asterix voor me.

Naast het theehuis ligt nog een heuse fortificatie.

Mooie locatie, prachtig weer en verse koffie. We kunnen....Zo'n 30 sloepen liggen achter het lijntje en elke 2 minuten mag er eentje van start. Dit garandeert een langgerekt veld waardoor mogelijk weinig spektakel in de Oude Gracht. De Laura wordt bemand met good old Joop. Marc en Jaap op slag, Allert, Dirk, Klaas, Leo en Peter. Te elfder ure vonden we een 8^e roeier, maar een knap uurtje later meldde hij zich ziek. Dan maar met 7 roeiers en ach we hadden toch immers al een wedstrijd in de armen zitten. Het gaat lukken vandaag. Net als vorige week is de Lootsman met de Rijmonders ook present, maar start dermate ver na ons dat er van strijd weinig kan komen (zo die er zou zijn!). De Kromme Rijn roeit prachtig. Mooie bruggetjes, bossen, landerijen, natuurschoon in meerdere hoedanigheden als fris ontluikend groen en reeds ontloken blaadjes, lustig trimmend langs de oevers. De stad wordt verkend bij het rond van het FC Utrecht stadion en achter het Pieter Baancentrum langs om weldra de grachten in te draaien. Enkele boten worden ingehaald. Iets waar we een week eerder slechts van konden dromen.

Tijdens de race worden we scherp in de gaten gehouden door een dame. We zien haar bij de start, meerdere keren tijdens de race en later bij de finish. "Wie is dat?" hoor ik meerdere keren. En Allert maar niets zeggen. Heeft het veel te druk met de concentratie. Zit tenslotte voor de 1^e keer in de sloep. De 1^e keer...maar roeit als de beste. Allert welkom! En die blaren neem je maar voor lief. Vaseline doet wonderen. Het is zijn moeder, die zijn race vastlegt. De Dom komt in zicht en blijft voorlopig in zicht. Je krijgt hierbij een soort Grient (HT) gevoel. En weer wordt een sloep ingehaald.

Toch een foutje. Dirk en Klaas laten de riemen voor een brug te laat lopen en daar gaat een riem. "Laat maar drijven, halen we zo op". Dom, dom, rondom dom natuurlijk. Zo'n riem kost €300.

Afstoppen en strijken. Door de voortgaande beweging kwam de riem ons al tegemoet drijven en konden we na 4 x kort onze weg vervolgen. Geen bullterriër dit jaar, wel Cora en Willeke die ons vanaf een matig bezet terras (toch nog wat frisjes) voort juichen.



In de Oude Gracht 1



In de Oude Gracht 2 Hebben we plezier of niet?

Geen chaos en daarom ook geen verbaal geweld in de grachten. Plots zijn we de grachten uit en roeien via de ons inmiddels welbekende route richting Merwedekanaal en finishen in de Veilinghaven. De 14,5 km zitten er op en geen sloep is ons voorbijgekomen! Dat belooft wat voor de komende races! Jammer dat finish-prijsuitrijking-eten-feest zover uit elkaar liggen. Ook worden we na de finish opgeschrikt door een ongeval op de Lootsman. Slagroeier Bert is behoorlijk geraakt door een gelanceerde riem en moet zijn hevig bloedende bovenlip laten hechten. Elkaar sterkte wensend gaan kort daarna elk ons weegs. Op naar de volgende training. Op naar een volgende race. De Zaan zal het wegens onderbezetting niet worden. De HT dan?

Klaas