



10 mei 2013 39° Harlingen-Terschelling....?

De voorspellingen hadden het bij het rechte eind. Al een weeklang zocht de wind op de bewuste dag een richting tussen ZW en W met een kracht van 5 Beaufort. Tijdens de Hemelvaart viel het nog mee, maar de vrijdag daarop was het bar en boos. De Laura, vervoerd door “ons” oude opleidingsvaartuig Zaandam, lag al in het onstuimige water in de Harlinger haven en (oud) loodsden, die de gastroeiers zouden completeren, waren onderweg van huis en van Terschelling, toen even voor 7-en, vlak voor vertrek van de boot, de tijding kwam:

HT afgelast!!

10-05-2013 08:00

HT 2013 definitief afgelast.

Na overleg met alle betrokken instanties is besloten de HT 2013 definitief af te gelasten, dus ook niet uit te stellen naar zaterdag 11 mei 2013. Nadere berichten over kranen en vervoer van sloepen volgen.

Hoe voel je je dan? De gevoelens zijn tweeslachtig. Er heerst teleurstelling, maar toch ook opluchting. De wind was ZW t W, een kracht van 25 knopen met uitschieters tot 30 knopen. Een dikke 7! De gevoelstemperatuur was 6½°C en het water van de Waddenzee kookte wel, maar dat had niets met de temperatuur te maken. De eilandbewoners Eric en Klaas besloten toch naar de overkant te gaan. Niet alleen om de bevestiging van het onmogelijke te krijgen, maar ook om Joop, Peter, Dirk en de gastroeiers eventueel bij te staan bij het vervolg van deze HT. En wie weet wordt het zaterdag nog wat op 't Wad.

Tijdens de oversteek lees ik in de HT krant tips in “*Enige suggesties van medische zijde*”

- de week voor de race niet zwaar trainen.
- om met een goed getraind spierstelsel te starten, dient men minstens enige maanden te trainen. (in de praktijk blijkt dat dit wel veel te weinig gebeurt).
- laat u niet verleiden om eerder gestarte sloepen ten koste van alles te willen inhalen.
- de HT is een wedstrijd waarbij strijd moet worden geleverd. Ken echter de grenzen van uw ploeggenoten.



ZWtW 7 op de West Meep-

Op de Friesland valt het wel mee, maar ja enige vergelijking is natuurlijk zoek. In Harlingen begroeten we Joop en onze gastroeiers, gemobiliseerd door CVV-er Jan Plug. Ze hadden uitgezien naar de tweestrijd met het “Haakje” en waren prettig teleurgesteld. Helaas dus. Enkele Lootsmannen hadden de vlag van het LW gezien en kwamen ook even aan boord. Bij het zien van onze gastroeiers zag je ze opgelucht ademhalen. “ Zouden jullie ons op deze manier geflikt hebben!” Altijd leuk die rivaliteit. Toch is het verontrustend dat Scheldemonden niet meer naar wedstrijden komt, de Laura met enkele mannen en veel macht de boot vol moet krijgen en de Lootsman zeggen en schrijven slechts 8 man en een FLP-er heeft waaruit ze kunnen putten. Niet getreurd. Het nummer wordt ingeleverd, Joop weer naar Thea (Dirk, Peter en Wil hadden reeds bij Hoorn rechtomkeer gemaakt) en Eric en Klaas vliegen met de snelboot terug naar Cora en Marion. Op de Koegelwieck hoor ik een rrrroeiër opperen dat “wij het wel gered zouden hebben” . De volgende dag wordt in de feesttent evenwel door de voorzitter van het HT bestuur gemeld dat er 3 sloepen een poging hadden gewaagd, maar weer snel Harlingen hadden opgezocht. Derhalve, hoewel moeilijk(?) een juiste beslissing van het bestuur.

Tot volgend jaar op 30 mei bij mooi weer en glad zeetje de 40^e HT.



De Zaandam met aan dek de Laura G. is ze toch op Terschelling geweest. Morgen weer terug naar IJmuiden. Daar op de trailer. Klaar voor de reis naar Venetië, waar de VOGA LONGA wacht.

Klaas