

Weesp-Utrecht-de Zaan.

Vechten op de Vecht. 31 maart. Zonder voorafgaande training gaat de in de winter opgepoetste Laura G de 11,5 km lange strijd aan op de Vecht. Helaas geen andere regiosloepen. Het is kreunen en steunen in Vlissingen en Rotterdam. Ondanks het toch behoorlijk grotere aanbod van potentiële roeiers lukt het hen niet de Lootsman en de Leugenaar te bemannen. De Laura kan zich gelukkig prijzen dat er nog een aantal ervaren roeirotten plezier hebben de riemen ter hand te nemen, zodat er aan een flink aantal wedstrijden deelgenomen kan worden. De Vechtrace wordt gestreden door Rick, Roelof (slag), Roy, Klaas, Dirk, Leo, Peter, Bert en Joop (aan het roer). Een aardig briesje speelt ons dan weer parten, dan weer in ons voordeel. Rick en Roelof tellen ons voort en zoals gebruikelijk krijgt Roy de laatste kilometer de geest. Zowaar geen pretje als je naast hem op hetzelfde doft voort ploetert. Elke keer denk ik: volgende keer moet ik echt een prop in m'n linker oor douwen. Feit is wel dat we door dit oergeluid dusdanig de riemen ter hand nemen dat, ook deze keer weer, de Laura op onnavolgbare wijze sloepen weer bijhaalt en passeert. Geeft een goed gevoel. De uitslagenlijst? Daar malen we niet om, zeker nu er geen directe concurrenten meestreden.

<http://vechten.opdevecht.nl/>

14 april Random Utrecht. 14 kilometer. Geen A-team dit keer. Oscar, Eric en Jeroen voegden zich ditmaal bij de oudgedienden Bert, Dirk (op slag), Klaas, Leo, Peter en Egbert (stuurman). De Lootsman uit Rijnmond is ook bemand. Hun sloep kiest zonder training het krappe sop. We zullen ze een poepje laten ruiken. We zien geen FLP-ers onder de bemanning. Het gemis aan ervaring zal ze opbreken (denken we). Utrecht verplichtte de sloepen in het verleden een passagier mee te nemen. Wij probeerden ooit aan dit reglement te voldoen door een opblaaspomp in de neus te plaatsen, hetgeen jammerlijk mislukte en kregen als beloning een uit de kluiten gewassen dame mee. Ondanks dat dit voorschrift geschrapt is, vinden wij dat deze traditie moet worden voortgezet en nodigen Isabet (met Dinkie) uit ons te vergezellen, al was het maar om Bert een beetje in toom te houden. Een in Fransverzetkledingstijl gestoken geschutscommando schiet ons weg en voor t windje weg roeien we naar de grachtengordel. We passeren de een na de andere sloep. Tot halverwege... een, twee, drie sloepen houden ons op. Kom op, Egbert, er voorbij! Ja, ja, nee, nee, ja, ja. Een hoop gekraak en geschuur begeleidt de tocht rond de Dom. Bij een inhaalslag worden we zelfs belaagd door een valse hond. Peter wordt bijna de wal opgeslingerd als dit kreng zijn riem te pakken krijgt. Stein gromt en blaft zijn keel schor maar het litteken is in de riem gezet! Na deze hete passage roeien we gezwind, en passant nog een aantal sloepen passerend, de tocht uit. We passeren bijna als eerste sloep de finish. Zo... laat nu de bokaal maar komen! Groot is echter de teleurstelling (?) als we later de uitslag zien. Met handicap voorlaatste! Zijn we blijkbaar toch weer te veel opgehouden in de grachten. Die rot hond ook! Maar wat een heerlijke middag weer.

<http://www.grachtenrace-utrecht.nl/>

21 april De Zaanslag. 16 kilometer. Van de Zaanse Schans naar eind Wormerveer (Clausbrug), dan naar Wilhelminasluis in Zaandam en weer terug naar de schans. A team is back. R,R,R worden gecompleteerd door Caat en de vaste knarren Peter, Leo, Dirk, Klaas en Joop (roer). Na de palaver bij de Lassie en de bemoedigende woorden van Bert roeien we als warming up de 4 km naar de molen de Kat (start). De Leugenaar (Scheldemonden) is aangekondigd, maar durft blijkbaar de strijd niet aan. Jammer. Dan maar knokken met de Adamanteus (Tata steel), de Vergaan (Koperen ploeg Kees), de Boomsluiters (havendienst Amsterdam) en 't Haakje (CVV). En weer tellen Roelof en Rick ons in een strak tempo over de Zaan. In de Zaanbocht worden we heen en weer toegejuicht door Wil en Cora.



Bij de foto's: de Laura in de Zaanbocht

Het roeit lekker. Sloep na sloep wordt gepakt, molen na molen, brug na brug wordt afgevinkt . Het windje is gaan liggen en we speren gezwind richting Wilhelminasluis. Bij Verkade wacht Bert ons op

en schreeuwt ons aanmoedigend toe, hetgeen ons weer een extra kick geeft voor de laatste 5 kilometer. Joop rondt ons perfect bij de Wilhelminabrug en spoort ons aan voor het laatste rak. Er resten nog de Bernardbrug, de Hoornse lijn spoorbrug, de Willem Alexanderbrug, de A8 brug en de Julianabrug. Al de bruggen worden toegeschreeuwd. " Nog 4, nog 3 nog 2, nog 1". Gedurende heel de Zaanslag worden we slechts achterhaald door 2 sloepen. Een ware prestatie. De laatste kilometer brengen Rick en Roy nog onvermoede krachten bij ons boven en zorgen er voor dat we in de laatste meters niet overlopen worden door andere sloepen. Gebroken, net niet kotsend, passeren we (hierdoor?) vervolgens de finish. Dat ontlokt later bij diversen van ons wel eens de opmerking: Waar doen we dit allemaal voor? Een antwoord moet ieder voor zich maar geven. Allen zijn we overtuigd dat we weer een goeie en mooie race geroeid hebben. We krijgen een sleepie naar de Lassie, waar de Laura snel uit het water getild wordt. De aangeboden rijstmaaltijd slaat goed aan evenals het bier. Volgende week Grou. Met 20 kilometer een mooie opwarmer voor de HT.

<http://www.zaanslag.nl/>

Klaas