

14^e Grouster Roeirace 28 april 2012

Grou, bij ons in het westen beter bekend als Grouw. Een beetje dislect schrijft al gauw Grauw en dat is wat het was op deze lentedag. Grauw!. Het is goed dat tijdens het vervoer de propen er uit liggen, anders was Dirk met een volle badkuip aan gekomen. En hij rijdt nu al 1 op 6 tegen die stevige bries in. Dat belooft wat!



Wie bemannen dit keer de boot? Joop aan het roer. Rick en Roelof op slag en verder Roy, Klaas, Dirk, Leo, Ed en Peter. De meesten van ons hebben al aardig wat wedstrijd kilometers in de armen, maar geen van ons heeft bij inschrijving gerekend met NO 5 tot 6, 7 graden Celsius en striemende regen en hagelbuien. Het is 28 april! Gelukkig blijven de buien tijdens de race uit, maar als je het kaartje ziet, weet je wat de ploeg heeft geleden de eerste helft van de race. Sonja en Wil zwaaien ons na. Succes. Sterkte. Plezier (wat?).



Grou

Om 12.52 worden we weggeschoten en voortvarend gaan we in de slag om bij de eerste bocht al van slag te zijn. Joop wil met alle geweld een boei rondrennen die we pas op de terugweg aan stuurboord moeten houden en prikt en passent een tegenstander aan onze riemen. Het Pikmeer valt nog mee, maar de Wijde EE doet z'n naam eer aan. Wat een woei! Door een late inschrijving zitten we bij de laatste starts en bij het verlaten van de Wijde EE zijn we verdikkeme lantaarndrager van het veld. Hebben we nog niet meegemaakt. Nou ja van oplopers geen last meer. Ooit hebben we geleerd dat van daar uit het meeste aanvaringsgevaar dreigt. De metronomen op slag doen hun uiterste best ons in het ritme te houden. Het is nodig, want sommigen van ons hebben het zwaar. 'Zie je nog wat, Joop', vraagt Leo hoopvol. 'Nou nee'. Waarop Roy snibbig met 'Laten we eerst de weg maar vinden' in de lucht komt. We voelen ons verlaten. Ja het is zwaaaar. Zelfs het neusje houdt zich stil. Alle energie wordt in de riemen gestoken. Rick heeft de kaart aan de binnenzijde geplakt en praat de vorderingen, want die maken we gelukkig wel, door. '5 kilometer, mannen'. 'Nog 2½ kilometer, dan zitten we op de helft'. 'Nog 1 kilometer dan krijgen we wind mee'. En ja hoor na 1½ kilometer kunnen de windjacks uit en het lichaamsvocht op peil gebracht worden. De lantaarn hebben we inmiddels overgedragen en we gaan naarstig op zoek naar de volgende d'r op en d'r overs. We passeren sloepen, die het zeker nog zwaarder gehad moeten hebben dan wij. Waar is de dikke Bertha? Ongelooflijk dat die badkuip Grou haalt. Eenmaal voor de wind vliegen alle de sloepen naar de finish. Zoals gebruikelijk neemt sergeant Roy op het laatste rak luidkeels het commando over en welhaast in plané gaan we richting finish. Rick: 'Ik wil harder. Ik wil nog harder. We kunnen nog harder'. De omroeper bij de streep is onder de indruk. 'Daar komt de Laura G, één van de laatst gestarte sloepen. Wat een snelheid!' (Heerlijk om op enig moment toch indruk te maken.). Het is weer mooi geweest. Brrrr.

Na het kranen trailert Dirk met hulp de Laura terug naar het tenderhuisje. De achterblijvers snellen trillend van de kou naar het waterhostel Oer 't Hout. Prima verzorgd. Drankjes, warme hap, nog meer drank, een rockband en al snel de uitslagen voor handen.

Laura G: roeitijd 2 uur 27 minuten. 39^e van de 57 ploegen. Verder begrijpen we niets, of willen we niets begrijpen van de uitslagen. Hoeft ook niet. Belangrijkst is dat we een goede training hebben gehad voor de Harlingen-Terschelling 2012.

Grou, tot volgend jaar, maar dan wel graag wat minder grauw!

Klaas

www.roeisloepenracegrou.nl