

Slag om de Zaan. Zaterdag 23 april 2011

Na Weesp onze 2^e krachtmeting. Weerom strijden we met 49 andere sloepen om de prijzen! Palaver bij de Lassiefabriek te Wormer, vanwaar de sloepen naar de verfmolen "de Kat" aan de Zaanse Schans zullen worden gesleept. De Laura G heeft zoals elk jaar een ligplaats bij Johan en Gemma, de allervriendelijke, koffieverzorgende bewoners van het schitterend gerenoveerd pakhuis "de Wildeboer" met steiger aan de Zaan op kabelafstand van de Lassie. De ploeg lijkt sterk op de Weesp bezetting. Stuurman Joop, Roy en Caat op slag en verder Klaas, Dirk, Peter, Leo, Pieter, Rene. Pieter is stand-in voor rugpatiënt Bert. Niet verkeerd. Hij heeft jarenlang geroeid in de Gáán '87 tot fanatiek trainen hem te veel van het goede werd.

Onder: Lassie fabriekscomplex Wormer



Pakhuis "de Wildeboer" Wormerveer



De Lootsman roeit ook mee. De Rotterdammers snakken na Weesp naar WRAAK. We zullen zien. De startvolgorde is anders dan anders. Eerst de herenwedstrijd, daarna gaan de damesploegen van start. Dan gaan de snelste boten (van voorgaande jaren) als eerste en de langzaamste als laatste, zodat een mooie langgerekt veld ontstaat. Voordeel is ook dat de sloepen op de knelpunten niet in elkaars vaarwater zitten. Even na 11 uur gaan we van start. Elke minuut worden 2 boten op weg geteld. Off we go! De route, 16 kilometer lang, gaat van de Zaanse Schans naar de Clausbrug in Wormerveer-Noord, dan naar de Wilhelminasluis in Zaandam en vervolgens weer terug naar de startplaats bij "de Kat". Evenals de vecht is de Zaan ooit een rivier geweest. Kronkelend naar hartenlust, waardoor we het windje soms in de rug, dan weer van de zij en natuurlijk ook geregeld op de kop gevoeld wordt. Na de Zaanbrug volgen de bijna 180 graden van Zaanbocht, waar de sloepen door aardig wat volk worden aangemoedigd. En ja hoor, daar zijn onze fans. Bij de Clausbrug Cora, Manon met vriend William en terug in de Zaanbocht staan Willeke en Sonja de longen uit het lijf te schreeuwen. Dat geeft de roeier moed en een beetje uitsloverig hangen we (even) aan de riemen. Brug na brug laten we achter ons en na ongeveer even zo vele typische geurtjes van de Zaanse industrieën opgesnoven te hebben, komen we bij het tweede keerpunt, de sluis. Tot onze verbazing en meer nog tot onze verbijstering zijn we ingelopen en voorbijgelopen door de Vergáán van Gáán '87. En ik nog tegen Pieter zeggen: "Je vroegere maatjes zie je niet meer vandaag. Die sloep halen we altijd in". Vandaag is de wereld wat omgedraaid. (ik wilde nog zeggen: snap ik waarop je er uit geknikkerd bent, maar bedacht me tijdig. Je weet nooit hoe zo'n grapje valt). Verder vermeldenswaardig dat Pieter zowel op de heen-als de terugweg vanaf de Willem Alexanderbrug (of was het de Bernardbrug) flink aangemoedigd werd door de partners van de Vergáán roeiers. Nou ja aangemoedigd? "Je wordt ingehaald" en later "Je bent ingehaald!" schalt over het water. Na het keerpunt geeft ook de bungyroeisloep Stad Kampen ons vlak voor de Bernardbrug klop! Tja, nu gaat Klaas zijn gekneusde ribben, veroorzaakt door de wildwaterbaan van Centerparcs(!), flink voelen.



Op naar het 1^e keerpunt



..naar de Wilhelminasluis



..door de Zaanbrug.

Auw, dit en dat doet pijn. Maar voort gaat de strijd. De Amanteus van TaTa steel (Corus) kunnen we grijpen. Helaas. De ons voorgebonden worst wordt ondanks furieus tellen en kreten van Roy net niet gepakt.

Na 1 uur 52 minuten en 48 seconden zijn we weer bij "de Kat". Behoorlijk moegestreden. De Lootsman heeft zijn wraak. Ze leggen de afstand 4 minuten sneller af dan wij. Gefeliciteerd! In Wormerveer wachten de versnaperingen, dus roeien we direct, weliswaar in aangepast tempo, terug naar "de Wildeboer". Bij de Lassie staat de feesttent en vinden de prijsuitreiking en de roeiersmaaltijd plaats. Helaas moest ik er snel vandoor. Hoe het verder verloopt hoor ik later ongetwijfeld. Ik vermoed dat de Lassie slechts aangedaan zal worden door Joop om het startnummer weer in te leveren en dat de ploeg strandt bij Café Sman op minder dan een steenworpafstand van "de Wildeboer". Johan en Gemma wederom bedankt. De gewonnen fles bitter is voor jullie. Pieter, bedankt voor je inspanning. Beslist tot een volgende keer. Het was weer goed toeven op de mooiste rivier van Nederland. En nu op naar de HT