



Wij hebben de Laura-G naar Den Helder gebracht, en we mogen niet eens meeroeien....

...die foto moet ik hebben, daar zit geld in....

tsjonge, het is deze keer wel een héél gemêleerd gezelschap....

Kom op, we gaan er een fantastiese dag van maken! Ik heb er zin an!!

...ik ook!!

Schiet op ff op, ik krijg kramp in m'n kaken.

Neeeee !! Geen foto toch, ik heb vandaag een slechte haardag...

Barst, vergeten een filmpje te kopen.....

Oeps, gesnapt..

Nee, dat kan niet, m'n schoonmoeder is op vakantie, haha

720 megapixels, Leica 60xzoom, met goud afgemonteerd, internet, 220V...eeeh...en jij?

Weet je hoe je 'm aan zet?

Kijk daar 's: een paarse bultrug!

04 '08



Wat een scheet he, na jaren krijg ik eindelijk m'n cruise! YES

.....wat piept er nou toch?

Heb ik alles....tuingieter... schroevendraaiers, bahco, accu-lader, pincet, dulcolax, vuilnis-zakken, nooddrantsoen, kleur-potloden, golfballen, contact-sleutels,,,,eehh... vrouw, kinderen...verschoning Hutkoffer..... SHIT , M'N HUTKOFFER VERGETEN !!!

Jaja Joop, en kluiven natuurlijk, hahaha

Weet je nog, Maarten, toen op de loodsschoeners, het smakken en kuiven...



Leuke binken staan daar op die ra's....

Mijn Johan zou daar ook niet mistaan Hmm...

Man-man, wat een aanstellers, ik kan ze nog een hoop leren.....



...de lens... waar zit de LENS !

Ik ben niet gek, ik ben niet gek, er piept iets...



Raar volk die loodsen.... Moet je die schoenen zien! hahaha



OEHMPFF..

##\$%^&* ..gewoon blijven lachen.... voortaan kies ik m'n schoenen zelf uit !!!

zipp



Wie wil er een knuffel?

Wowow, hahaha, ha, ...ehm... ik ben weg



Inderdaad, een paars bulrugjong...

%^&*(
@#@
%@±



Ooooh, 'tis helemaal geen masker....

Gefopt!! Ik ben het, Yuri, hihihhi.

Jagg, wat een lucht

Hé, een masker, doe 's af....

U moet weten, u zit hier op de oudste loodsbatter ter wereld, met ook nog eens een stuk of acht échte loodsen! Waaronder een paar heeeel oude exemplaren!. Statisties gezien is de kans dat we na deze dag veilig een haven bereiken dus buitengewoon klein! Prakties gezien ook trouwens...Heeft u familie thuis? U kunt nog even bellen.....HARD TO PORT !!



Kapitein, wat wilt u onze luistervinkjes vertellen?

HUH? Waar heeft 'ie het over.....dan mis ik The bold and the beautiful,SHIT



Zou 'ie er wel écht verstand van hebben? Ik zit hier al veel langer dan hij..

Jaaa ja....

Blaa....

04 '08



Hopenlijk loodsen ze beter dan dat ze zingen...

Fffruut...

Jodelodeheho Hop-sa-sa, Hop-sa-sa, Jodelo....

Goed zo Joop, jij bent hier de enige die er nog wat van begrijpt. Trouwens : is dat pakkie van Roy de nieuwe Loodsen-outfit?



GLOK..

Hé, waar is mijn vrouw eigenlijk gebleven?

Hè-wat-nee-ballet geloof ik- Maar waar moet ik nu naar toe ?



Jeempie! moet jullie nu eens kijken! Ik sta paf.....

'k krijg hier het zweet van op m'n rug, Pffffff....

Hhuhh?..

Wij zijn: Kwek-kwek,

Kwik,

En Kwak.



...en we moeten hier stevig aan de bak....



Ja dzoeiiiiiii, Ik ben hier om te ontstressen hoor!



Eehhmm ... Hoe werkt 't ook al weer

Errug intelligente blik, HEREN! Misschien een aardig idee om ook eens wat te gaan DOEN!! Moeten jullie onze handen nu eens zien, verdulleke !



Psstt, Zachtjes graag, Aktueel, Panorama, PlayBoy, ik heb hier iets fantastisch voor jullie....

04 '08



Wat zijn dat voor gasten?
Wat een zootje!

Kunnen we even rusten?
Ik wil ff foto's maken want er zijn verder geen camera's in de buurt..

GELIJK !!

We blijven in de buurt van die loodsen, er kan nog van alles gebeuren

10 bier 5 patat 2 hotdogs 3 sate....en een waterdichte zak er omheen graag...

Wat leuk dat al die mensen naar ons zijn komen kijken....

Waat een kolere zoot, ik ga hier de volgende keer wat militaire discipline in brengen !!!

Gewoon blijven zwaaien en doen alsof dit normaal is. Ze herkennen me misschien wel niet op deze afstand..

..wat denken jullie, komt er zo een spatje? Ehm.. Ik trek even m'n regenpak aan, en weer uit, en weer aan, en weer Zo krijg je nml. geen blaren, hihi!

..als Amse z'n kop niet houdt leg ik deze riem in z'n nek.....

...ja, maar dan moet je wel iets doen.... Voorlopig volgen ze je prima voor in de boot...

Nou heb ik het door!! Als je op slag zit moet iedereen doen wat jij doet. He, net als op kantoor eigenlijk....

Joehoe, ik ben het, de enige voor dit gebied geadmiteerde loods hier, als u wat wilt weten dan vraagt u het maar.... **RECHT ZO DIE GAAT!**