

Grachtenrace Amsterdam
Zaterdag 11 oktober 2008

Zaterdag om 10.30 uur was het verzamelen bij 't Kromhout om de Laura-G te ontdoen van haar "kleedje" en roeiklaar te maken voor de Grachtenrace! De start was om 12.40 uur dus hadden we ruim van te voren de tijd om ons voor te bereiden. Met Rick en Roelof als slagroeiers hadden we een geweldige start! Met vier sloepen tegelijk zijn we gestart (inclusief de Epoxydus) en we zijn ze allemaal voor gebleven! Onno bleek wat opstartproblemen te hebben maar herstelde zich later weer prima. Caat, haar dochters en de zus van Caat hebben ons enorm op weg geschreeuwd vanaf het Nemogebouw. Na het inhalen van een aantal sloepen kwamen we uiteindelijk dichtbij de Prinsengracht uit alwaar we een scherpe bocht moesten maken en stuurboord de riemen toe moest doen. Helaas was dit voor één van de riemen te laat en raakte die te water (waar hebben we dat eerder gehoord?) Ellick moedigde ons luidkeels aan op de racefiets en hebben we vriendelijk gevraagd even de riem uit het water te halen.....Even later kwamen we voorbij de sloep van Bert die ook zijn assistentie heeft geboden om de riem weer boven water te toveren. En ja, dan valt het roeien met een zwaardere riem toch wel even tegen. Ongeveer een 1000 meter voor de finish stond Johan met zijn kinderen de bemanning nog aan te moedigen maar velen van ons hadden de man met de hamer al gezien. Na een race met een aantal sprintjes en niemand die ons heeft ingehaald en een tijd van 2:36:14 uur mogen we uiteraard weer trots op onszelf zijn. We zijn dit jaar weer twee minuten eerder als vorig jaar!

Ook dit jaar hadden Bert en Isabet weer voor alle sloeproeiërs van de Laura-G en aanhang een heerlijke maaltijd gemaakt.

Op naar de laatste wedstrijd van dit jaar!