

## 13 mei 2006. De Zaanslag

De datum beloofde niet iedereen goeds. Wat roeien betreft trof het ons. Ik heb begrepen dat het de voetballers, ook betrof het hier slechts het voetballen, ook betrof. Verder hebben we het allemaal wat weer en feesten en partijen betreft, het wel degelijk getroffen. Bofkonten! Vast omdat het een zaterdag en geen vrijdag betrof. Zo, dat was, wat mij betreft, de 1<sup>e</sup> inleiding.

Reikhalzend kijk ik steeds uit naar een stukje over de Zaanslag op onze site, maar net als de twijfel die je bij het instappen van de Laura G hoort: “Welke plek moet ik zitten?”, zo weten we ook nooit wie een stukje schrijft voor Recht door Zee. 't Is druk, we hebben het druk. Maar wie weet liggen er al 3 verslagjes bij webmaster.

De Laura hebben we in etappes naar de Zaan gebracht. Zuidersluis – KP en KP – Wormerveer. Rond de Zaanslag heeft ze een ligplaats bij Johan en Gemma, die in het prachtige tot woonhuis omgebouwde pakhuis “de Wildeboer” wonen. “'t Is een mooie sloep, dus leg hem maar een tijdje neer” Om haar weer te laten glimmen, moesten we haar wel ontdoen van een vette Corus rouwsluier. Wie weet wat de Zaan straks op z'n geweten heeft. De Zaan is in ieder geval een welkome afwisseling voor onze trainingsmaandagen. Op en neer naar de Wilhelminasluis, rondje Spijkerboor, rondje Alkmaardermeer-de Woude. Prima afstanden ook als training voor de 32 km lange HT!

### De slag

Als warming-up, roeien Onno, Bert, Ed, Marc, Martijn (jawel!), Klaas, Rene en Pieter de sloep naar de Zaanse Schans. Om een uur of 11 zal bij de molen “de Kat” de start van de serieuze klassementgerichte whalers plaatsvinden. 's Middags volgt de leuke race, waarin boten van allerlei pluimage (ook whalers als de Laura G) de Zaan zullen kleuren. Vorig jaar hadden we besloten dit jaar voor de “leuke” race te kiezen. Wij zijn net niet serieus genoeg om in een klassement mee te doen. Maar na inschrijving hoorden of lazen we maar niets en ook legden we ons oor ook niet te luister, dus dachten wij (verwachtingspatroon - gevaarlijk loods!), dat we ook dit jaar wel met de klassementswedstrijd mee zouden moeten doen. Zou Klaas bovendien goed uitkomen, want die moet vanmiddag shanty's ten gehore brengen. Stuurman Joop is rechtstreeks naar de palaver gereden. De roeiers gaan na afmeren rechtstreeks naar de pannenkoekschuur op de schans. Onder de koffie met vlaai worden we door Joop gebeld: “We starten om 13 uur 20!”. Consternatie alom. Is er toch iets bij de organisatie doorgesijpeld? Ja dus. “Joop, dat kan niet. We hebben vanmiddag geen roeiers. Klaas moet zingen en Marc vaart voor voetballer DirkJan en wordt nu even vervangen door Wessel en die moet vanmiddag naar een nieuwe auto kijken” En dat in het palaver gekakel. Arme Joop! Maar hij krijgt het voor elkaar. Als we elkaar nabij “de Kat weer ontmoeten, horen we van Joop dat onze starttijd 11.09 is. “Hoe kan dit, wie heeft dit vers(t)iert? Wij horen toch bij de whalers. Die Vlissingers vroegen al waarom wij...etc” tiert Joop op zijn manier. Stilte...pruttel.....

Negen whalers en twee gigs telt ons veld. We vangen even een glimp op van de Leugenaar van onze Vlissingse afgetrainde collega's. Zij starten ruim voor ons, zodat van een stuk(je) gelijk opvaren geen sprake zal zijn.

De Zaanslag voert ons van de Schans naar het keerpunt de Clausbrug bij de meelfabriek in Wormerveer. Vandaar 8 km tot het keerpunt Wilhelminasluis en vervolgens weer terug naar de Schans. 16,5 km kronkelend over de mooie Zaan.

Wat hebben we mooi weer. Een verfrissend zuchtje completeert het geheel. Om 11.09 gaan sloepnr's 10,11 en 12 (Laura) van start. Startnummer 13 zijn we net misgelopen. In de bocht van Wormerveer jagen we nog op nr 11, maar allengs loopt zij metertje na metertje uit. De leukste punten in de race zijn de keerpunten. Zie je dat er nog meer sloepen meedoen. Even voor de Clausbrug komen we het voor ons gestarte roeiersvolk tegen.

Door het dunne deelnemersveld en de behoorlijke tijd tussen de starts is het snel eenzaam roeien en dat ligt(lag) ons als loods misschien, maar beslist niet als roeiploeg. Wij hebben prooien en medestrijders rond ons nodig, die de strijdlust in ons boven brengen. De prooien die Joop nu ziet zijn borsten die aan een km lange hengel hangt, zodat je ze nauwelijks kunt onderscheiden. Onvermijdelijk gevolg is het om je heen kijken, want er is genoeg te zien langs de Zaan en dat komt de snelle voortgang van de sloep niet ten goede.

En zo kronkelen we verder. Julianabrug - brugA8 - WillemAlexanderbrug – Spoorbrug, waar we begroet worden door Ernst Madle –Bernardbrug. Deze laatste is door de bouw van de nieuw brug een engte geworden. Zouden we hier de reeds gekeerde sloepen ontmoeten? Levert tenminste wat kabaal op. We zijn te snel! Ter hoogte van pakhuis Phenix komen we de 1<sup>e</sup> sloep tegen. Potverdikke wat een spirit zit daar nog in.

Bij Verkade geven we de op tegenkoers liggende “Leugenaar” de ruimte en na kunstig manoeuvreren tussen de ducs van de Wilhelminasluis door, nemen we het laatste kwart voor de boeg.

Bij het aftellen van de bruggen, doen de door de bochtige en tochtige Zaan sterk wisselende windrichtingen diverse aanslagen op het gemoed van Rene en Bert. Kom op! Nog 3, nog 2, nog 1 km. Nabij de Hemmes (Amylum) lijkt het wel te gaan waaien. Door krachtig tellen houden we het tempo er in en met stevige zijwind volbrengen we het laatste rukje Julianabrug “de Kat”. Daar is het inmiddels een gekrioel van jewelste. Wij komen om 12.50 binnen en om 13.00 zal de 1<sup>e</sup> start van de “recreatierace” plaatsvinden.

Ab van de Boomsluiters roept nog “Wees blij dat je binnen bent. 't Begint nu te waaien”.

Gelukkig voor de recreanten duurt het briesje slechts even.

We zetten Joop met nr 12 af (“Tot vanmiddag”), zien in de verte de Leugenaar nog even en gaan cooling down-end terug naar Wormerveer.

“Zullen we volgend jaar dan toch maar.....”

In de einduitslag van “onze” race eindigen we als voorlaatste met een tijd van 1 uur en 47 minuten. Teleurstellend, gezien we bij vergelijkbare omstandigheden de even lange Noordzeekanaalrace volbrachten in 1 uur en 35 minuten. Vreemd? Zijn we bekender op het NZK? Of misten we de Epoxydus? Onze NZK – haas! In de uitslagen van de Zaanslag komen we de Epoxydus tegen tussen de recreanten. Hun tijd: 1 uur 48 minuten, halverwege het deelnemersveld.

Na een daverend optreden van het (bij diverse loodsen en familie) bekende shanty koor ZILT, verzamelt de roeiploeg zich bij Cora en Klaas. We genieten van een heerlijke barbecue. Helaas moesten de Vlissingse collega's verstek laten gaan.(Je krijgt ze wel eventjes weg uit het zuiden, maar het mag niet te lang duren).

Thea, je SATE was weer om met hoofdletters te schrijven. En dan die SAUS. Ook maar.. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door een ploegje ZILT, Age en natuurlijk Onno en Nico. Yvette vindt nog ergens een heuse vuurpijl, die met een luide knal en kleurige sterren het feest uit luidt.

Op naar de HT!