

Muiden Pampus Muiden 2006

Vaak roeien we de laatste race van het jaar onder barre omstandigheden. Verzopen roeiers, gekraakte boten en onderkoelde toeschouwers zijn niet zelden het geval. Deze keer waren de weergoden ons gelukkig wat gunstiger gezind.

Voor mij is het de eerste keer na lange tijd dat ik weer aantreed bij een wedstrijd in de Laura-G.

Onder de snelweg bij Muiden wordt er “gekraand”. Bert heeft hierin de vroege morgen de honneurs waargenomen en staat, met de boot al te water, met een thermoskan koffie klaar. Willem, Alex, Erik, met buurman Jan Kees en Peter zijn al van de partij. We wenden de steven naar De Zeesluis waar de Laura-G nog een keer bijna werd gekraakt. De verkeerde sluisdeuren werden door een invalkracht dichtgedraaid. Er waren fikse reparaties nodig om de sloep weer zo goed als nieuw. Zo zie je maar, het bedienen van de juiste sluisdeuren vereist ook ervaring en deskundigheid. Nu echter staan de deuren wijd open en kunnen we zo doorroeien. Het gevoel bekruipt me dat die deuren-draaiërij in de zomer er alleen maar is om de mensen op het de terrassen bij Ome Ko en Graaf Floris te amuseren. De sluis-meester zit nu gewoon op de Bahama's en laat de waterstand op de Vecht rustig over aan de elementen.



De eerste ploeg op zaterdag.

In de jachthaven van de koninglijke komen we Joop, Roy, Oscar en René tegen.



Het weer is wat bewolkt en dreigend maar er staat een zwakke westen wind. Op het traject van Muiden naar Pampus is dit dwarswind. Dat zit alvast niet tegen.



Spanning voor de start

Om twaalf uur valt het eerste startschot voor de heren en in rap tempo starten er steeds drie sloepen per minuut. Dit is de eerste van de twee wedstrijden die op zaterdag worden gehouden.



Flitsend weg!

De Rotterdammers zijn met de Lootsman een twee minuten eerder gestart en worden snel ingelopen. Het is alsof de Lootsman stilstaat! De Laura-G eindigt keurig in het klasse-ment van 83 sloepen op de 26e tijd. Helemaal niet slecht dus.





Die banaan was het geheime wapen! Moe maar voldaan.

De tweede wedstrijd treed ik zelf in de strijd om Oscar af te lossen. Het wedstrijdveld ligt lekker dicht bij elkaar en dat geeft toch altijd de nodige kicks. Dichtbij situaties die door sommige stuurlieden keurig en sportief worden opgelost. Maar ook bijna aanvaringen en near misses waarbij de nodig krachttermen over en weer niet uit de lucht blijven. Tijdens het rondenvan Pampus lijkt het alsof Joop te ruim om de boeien heen wil en wij roeiers leveren dan ook het nodige commentaar. Maar zoals zo vaak blijkt heeft Joop nog steeds een schepe blik en door juiste inschatting en aanmoedigen van de roeiers op het exacte moment, schieten we alsnog binnen drie sloepen door die we in alle verwarring bij elkaar achterlaten. Deze keer blijven de Rotterdammers net buiten beeld. Vermoedelijk hebben ze tijdens de pauze een stevige donderpreek over zich heen gekregen. Na de twee zaterdag wedstrijden eindigen we op de 35e plaats van 82 deelnemende ploegen. Helemaal niet gek als we het aantal vergelijkbare whalers zien die we ver achter ons lieten. Voor de volhouders is er dan nog de zondag wedstrijd. Hier zijn Klaas, jaha toch nog, en Erik nog actief geweest om andere ploegen aan te vullen. Helemaal geen slecht resultaat al met al. Meer valt er te zien op de webstek van Muiden-Pampus-

EgbertNB