

8 april. Versplinterend roeien in Leiden.

De Laura G kan vanaf heden na afloop van een wedstrijd ook een meter bier bestellen.

Het immer uiterst scherp loodsen van de sloep door Joop moest er een keer toe Leiden dat het niet bij een splintertje van boeg of roer zou blijven.

Diverse roeiers waren door uiteenlopende voorjaarswerkzaamheden rond huis nog niet in de gelegenheid geweest te trainen. En hoewel ze door hun werkzaamheden redelijk strak in het vel zaten, was enig automatisme weggezaakt. Met de finish binnen riembereik gebeurt het!!!

Geert heeft in het neusje alle aandacht nodig voor de slag en blind vertrouwend op de commando's van Joop gaat ie zonder stiekem even over de schouder te kijken tot het gaatje (van de brug). "STUURBOORD RIEMEN LOPEN.....Het woordje "NU!" gaat verloren in een geweldig gekraak. Geert wordt met een restant riem weggeschoten richting kromgespannen rug Dirk, die gestokt in zijn beweging zijn eigen riem in zijn ribbenkast voelt verdwijnen. Snel wordt orde op zaken gesteld. Dirk is wel wat gewend en Geert heeft al rap de reserve riem in de dol, de wrakstukken laten we voor wat ze zijn en onszelf nieuwe moed inschreeuwend gaat het richting Annie's Verjaardag. Een team dat we oplopen raakt zo onder de indruk van ons luidruchtig spierballenvertoon dat ze een pijler van een brug op de neus nemen om ons vrije doorvaart te verlenen (strijd op het scherpst van de snede? of.. niet zo netjes Laura!). Met een snor voor de boeg gaan we, toegejuicht door de supporterschare (Inge, Cora, Mirjam en kids) door het lint bij de Beestenmarkt.

Lekker geroeid is de algemene indruk van Geert, Peter, Dirk, Roelof, Ed, Leo, Rick, Klaas en Joop. "Solly, solly, jullie gingen ook zo hard !!" Tussen de verbouwingsperikelen door zal Geert een gaatje (alweer) vinden om de gatenzaag ter hand te nemen en de (door de wedstrijdleiding terug bezorgde) riem verbouwen tot bierplank. Enige haast is daarbij geboden, want over twee weken staat IJmuiden al op het programma.