

Blauw oog

Maandag, 1e werkdag van de week voor normale werknemers en FLP-ers. Het onderhoud van de Laura G vordert gestaag en wordt vandaag, met genoegen, voortgezet door Klaas.

Na voorzichtig schuren wordt een tweede huidje aangebracht op het gevoelige binnenwerk van de sloep. Prachtig.....en nu wordt met gedurfde moed de vijf jaar oude pot anti fouling geopend en met steeds meer verdunning tot spierpijn toe geroerd tot een aannemelijk mengsel. 't Riekt nog goed zeggen we dan in de Zaan en smerend en rollend krijgt de Laura een mooi blauw velletje onder de rokken. Gewapend met stofmasker worden de giftige dampen geweerd en met grote voorzichtigheid worden lange tijd de ogen omzeild. 't Vordert lekker tot het onvermijdelijke (bij mij althans altijd komende) fatale moment.....!!!! Flats.. Een fikse druppel lood- en andere stoffenhoudende troep in het linker oog. Paniek!?? Neen dat nog niet. De CVV is immers vlakbij. "Hier pilot , een natte doek" en met gezwinde spoed gaat het richting 1^e hulppost Zeewegziekenhuis. Rood stoplicht negerend, zwaaiend met witte zakdoek, parkerend op een invalide plaats arriveren we met natte theedoek voor m'n oog bij de receptie. "Wat kan ik voor u betekenen"

"Een gemene bijtende verf teistert m'n linkeroog! (help!)"

"Kunt u zich legitimeren?" "Neen, dat ligt in een loods op de noordersluis". "Hoe bent u verzekerd.....heeft u uw pasje..?". "Neen dat ligt.... Kunt u niet naar m'n oog laten kijken?"

"We is uw huisarts? Roling... met ing op het eind?" ...Uitdraai pas... "Gaat u daar maar linksaf" Linksaf....Een broeder: "Fred, assistent, aangenaam, wat is er aan de hand?" Bla bla bla "Heeft u de verfpot bij u?" "Neen, maar kan er naar het oog gekeken worden?" "Het is belangrijk dat we weten welke substantie in uw oog is gekomen. Het gaat om het behoud van uw oog!"

Vlet wil bellen..... "Wilt u wel buiten bellen?..."

Na 20 minuten is een welwillende hulpverlenende tweede vletterman ter plekke met de bewuste verfpot. Deze wordt afgegeven en in beschermend plastic afgevoerd. Ik hoor voor de zoveelste keer: "Neemt u nog even plaats" De vraag: "Wilt u naar m'n oog... " doe ik niet meer. Tegen vlet: " U staat daar met die grote auto wel inde weg, ze zijn hier wel vervelend hoor"

Na 5 minuten een persoon(?) met verfpot: "Gaat u maar met me mee"

Na 20 meter: "Ik ben de weg kwijt. Ik weet niet precies waar ik heen moet. Ik ben ik net nieuw"

Terug naar de balie. "Bij de draaideur naar rechts en dan recht door, volg de bordjes maar"

En wel hoor, we vonden de oogchirurgie. Ik vroeg onder de wandeling: "Wie bent u?" "Ik ben een huisarts in opleiding" Opleiding?...als opleider gaf ik (bijna) altijd een in een opleiding zijnde persoon het voordeel van de twijfel, dus voorlopig had hij mijn zegen.

Bij de chirurgie..... "Is er gespoeld?" "Neen....., men was druk bezig met andere dingen"

"Neemt u maar even plaats. Neen , komt u maar mee" Vervolgens wordt mijn oog dusdanig gespoeld dat het water m'n broekspijp uitloopt. "Geeft niet. Ga maar door,'t is werkgoed."

Tijdens de behandeling heb ik een onderhoudend gesprek met de arts in spe. Hij komt uit Joegoslavië. Hij is al lang hier " Oh uit de tijd van Tito"

"Neen, toen was 't goed (!). Ik ben van later. De tijd van Slobo. Alles is kapot nu "

De (vrouwelijke) chirurg kijkt naar 't oog en constateert dat ik geluk heb gehad. "'t Hoornvlies is goed doorbloedt, 't glimt goed" Mijn opmerking: "Daar heb ik altijd goed voor gezorgd" ging verloren , maar ik waardeer dat de moederlijke opmerking "Het is beter een bescherming etc..." achterwege blijft, veeg het overtollige vocht weg, bedank voor de behandeling en onder begeleiding van de ingeburgerde allochtoon ga ik richting uitgang. " Heb ik toch wat geleerd van die chirurg. Een doorbloed glanzend hoornvlies is nog gezond en een dofwit hoornvlies ongezond". Waar een goedwillend sloeponderhoudend gewonde FLP goed voor is. Onze huisarts, ja... Roling, stopt over 3 maanden en wie weet krijg ik mijn vriend nog eens te zien.

Met vlet weer richting Laura, alwaar ik de anti fouling huid voltooi. Onderwijl komt vlet met een doekje groene zeep- lukt niet, dan maar terpetine- m'n blauwe oog opschonen.

Mannen, vrouw, maten, koester de innige samenwerking met alle betrokkenen bij ons beroep.

Vletters van de CVV Bedankt. Toch weer een mooi avontuur beleefd met een gelukkig goede afloop.