

Het onderstaande stuk heb ik geschreven voor publicatie in het landelijke blad " Loodswezen Aktueel". Ik dacht dat het misschien leuk was als men een indruk krijgt hoe wij in Amsterdam-IJmond afscheid nemen.

De redactie van dit blad wilde dit artikel niet plaatsen aangezien het maar liefst 511 woorden bevat!! Mij werd verzocht om dit in te korten naar 190 woorden, hetgeen ik geweigerd heb. Marjolein van der Steen (admin. IJmond) heeft nog meerdere pogingen gedaan om het stuk toch geplaatst te krijgen,hetgeen jammerlijk mislukte.

FLP-receptie landgoed Beeckestein 22 Februari 2007

Ik moet eerlijk bekennen dat ik enigszins tegen deze FLP-receptie op zag. Misschien was de frequentie van het aantal recepties in de laatste 8 weken hier debet aan. 3 stuks maar liefst. Voor mij een " gewoon alleen maar varend loods" zoals onze scheidend voorzitter Joop Bronshoff in zijn afscheidsrede opmerkte, was dit wel ongeveer de limit. Ik heb daarom grote bewondering voor de " echte party-tijgers" die ik al deze keren de hand heb mogen schudden. Goed, ik zag er wat tegen op, maar eerlijk is eerlijk ik heb me bijzonder vermaakt. Ik voel me ook zeer vereerd door alle belangstelling en dat ik zo in het zonnetje ben gezet. De aanwezigheid van de familie, collega's, ex-collega's, personeel BV, diverse ondersteunende diensten, dames, voorzitter NLC, delegatie Rijnmond, (en ik hoop echt dat ik nu niemand vergeten ben) vond ik geweldig!!

Het begon al prachtig doordat wij opgehaald werden in een heuse Bentley. Is weer eens wat anders dan een gewone Mercedes of een Fordje. Ik had altijd het idee dat het een kolossale auto was, maar het was nog even inschikken met z'n drieën op de achterbank. Je valt wel op in zo'n auto, dat moet gezegd worden. Je moet ook iets anders " wuiven". Een beetje met de handpalm naar je toe en dan zo ongeveer alsof je je zelf koelte toewuift. Kortweg eigenlijk zoals de Koningin bij dergelijke gelegenheid doet.

Prachtig om te zien vier van dit soort auto's op de oprijlaan van het landgoed " Beeckestein". De drie andere waren van de eveneens " eruitgebonjourde" collega's Paul Schiller, Guus Leuveling Tjeenk en Klaas Wester. Een grote schare heeft ons toen verwend met aandacht, warme wensen, veel alcoholische cadeaus (is het dan toch echt waar dat we van die "zuipschuiten" zijn??) boeken etc. Veel reacties waren " stop je er nu al mee??".

Het laatste werd nog even door onze scheidende voorzitter Joop Bronshoff aangestipt. Ja helaas. Het is toch wel jammer dat loodsen die zich nog fit voelen geen mogelijkheid hebben om een klein steentje bij te dragen in deze periode van idiote drukte!!

Toen de vorige voorzitter NLC John Kluwen mijn revers met een loodswezen speld doorboorde in 1988 ter gelegenheid van mijn installatie als loods in IJmond was deze nog slechts van zilver, groot was dan ook mijn verbazing dat bij de doorboring door Rein van Gooswilligen ter gelegenheid van mijn FLP mij bleek dat één van de vier L-s nu in het goud is uitgevoerd!!! Ik hoop van harte dat deze uitvoering a.h.w. een symbool zal zijn voor de tijd die het Loodswezen tegemoet gaat!!!!

Nadat de laatste gasten het koetshuis hadden verlaten, beseften wij dat er nu echt een punt achter de carriere bij het Loodswezen gezet was, en schoorvoetend begaven wij ons naar onze gereedstaande koetsen. Uiteindelijk stonden er een taxibus en twee gewone taxi's klaar, en dat voor maar vier personen!!

Ik hoop dat de financiële afdeling e.e.a. kan gladstrijken.

Ik ben al als een " echte FLP-er " niet thuis.....

Pieter Dikkentman