

Woensdag 2 oktober was het zover. Marc S. had een fietsclinic georganiseerd in Arnhem bij de "Wielrenschool". We begonnen de dag in het Postiljon Hotel te Arnhem met een kopje koffie. Daarna hebben we de parkeerplaats heel erg goed verkend. Er was een parcours uitgezet met pionnetjes, hieromheen moest gemanoeuvreerd worden met de fiets. Dit was een hachelijke situatie door al het vallend blad op de weg... Hierna kwam er een remproef met een training voor een noodstop zodat duidelijk was voor Harmen met wat voor pro's hij op stap ging. De parkeerplaats sessie werd afgesloten met een klim, stuur, schakel, afdaal sessie waarna we als groep een stuk zijn gaan fietsen. Na een klim konden de snelle jongens de klim nog een keer doen zodat een ieder tegelijk boven was. De buitenbocht is minder steil heb ik ervaren. Na de lekkere lunch bij Paviljoen de Posbank zijn we nog wat hoogtemeters gaan maken en om 1600 zijn we gestopt met fietsen en keerde een ieder weer huiswaarts. Het was een geslaagde dag, teambuilding 2.0
Groet Jeroen.