

## Amstel Gold Race 2019 Loodswezen Amsterdam

De spanning was om te snijden tijdens de beklimming van de Gulpenerberg, de gedoodverfde favoriet eenzaam op kop. Wat een geweldenaar, uitblinkend in atypisch koersgedrag: met nog 30 kilometer te gaan proberen weg te rijden uit het peloton gewoon omdat hij daar zin in had, gekkenwerk.



Het bleek ook zinloos: de gehoopte medevluchters bleven uit, op een enkele achterwielplakker na dan. Een rechte weg, een aantal kilometerslang tegen de wind in, mocht onze held-op-wielen vooruit fietsen van het meedogenloze peloton, even lekker moe worden in je eentje. Vlak voor de Kruisberg wordt hij weer opgeslokt en verdwijnt voorlopig uit beeld. Er volgt een aantal korte, steile klimmetjes: Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keuteberg en Cauberg. Er gebeurt van alles: kanshebbers demarreren, pakken een minuut voorsprong en lijken in gewonnen positie. En onze kampioen is nergens te bekennen.



Wanneer ze voorbijrazen aan het einde van de beklimming van de Cauberg, waar wij staan te kijken, zien we hem in zijn nationale kampioenstrui harkend in de achtervolgende groep. Gelaten lopen we terug naar de tap, nog maar een Amsteltje dan, hij heeft het in ieder geval geprobeerd! De rest van de finale volgen we met een paar honderd anderen op een groot beeldscherm.

De rest van de finale... is wielrhistorie geworden, nu al een legendarische overwinning. Niet te beschrijven, dat doe ik dan ook maar niet.

Maar zo'n 10 minuten na de laatste passage, vliegt het bier door de lucht op de Cauberg, staan wildvreemden elkaar te omhelzen en lopen de tranen over de wangen van volwassen mannen, kippenvel... Hij heeft gewonnen! Wielrenners zijn rare mensen soms, wielierliefhebbers ook.



Het was een fantastisch weekend, een onvergetelijke Amstel Gold Race "Experience"!

Oja, de dag hiervoor hebben wij Tourversie gefietst. Was ook leuk. Mooi weertje. Minder spectaculair.

Groeten Hubert