

“Loodswezen Amsterdam”
Amstel Gold Toerversie 2018

En wat zagen we er allemaal nog lekker fris uit op die Teamfoto voorafgaand aan het dagje stoempen door het mooie Limburgse land! Dolgelukkig waren we met onze nieuwe en nog zo schone fietspakjes, wat zagen we er mooi uit met z'n allen! Netjes gedoucht en haartjes in de plooi. Kijk ons eens glimmen... die glimlach werd een schaterlach voor de foto. We hadden net onze buikjes rond gegeten met krachtvoer tijdens het prima verzorgde ontbijt. Nog maar een banaantje, wil er nog iemand koffie? Of iets anders misschien? We waren er stuk voor stuk helemaal klaar voor, we konden er tegenaan!

En ach ja... aan het einde van de dag waren de nieuwe pakjes niet nieuw meer (en een stuk minder schoon), zaten de haartjes in de war, was het glimmen overgegaan in een doffe waas van zoutaanslag op de wangen, kromden de ruggen van een dagje harken op de fiets, hadden we lichte kramp in de benen van het vochttekort (maar daar werd snel wat aan gedaan), keken we (daardoor) misschien niet meer zo fris uit onze ogen en schransden we pasta met borden tegelijk naar binnen...

Maar de glimlach was er nog steeds en we waren allemaal nog steeds dolgelukkig, en werden steeds gelukkiger... Ieder had zijn eigen verhaal, zijn eigen belevenissen, zijn eigen ervaringen. Maar aan het einde van ieders dag stonden we weer samen, gezellig ons vochttekort weg te werken.

Volgend jaar weer.