

9 december 1970

20 februari 2016

# Jakob Jan Eilko Blaak (Jaap)

Ineens staat onze wereld stil. Onze rots in de branding, steun en toeverlaat, blijmoedig en altijd recht door zee. Niet te bevatten dat jij nu van ons heengaat, het leven nam je, met de wind in de zeilen. Plotseling ben je er niet meer... Het is een fijne gedachte dat je altijd alles uit het leven hebt gehaald. Je stond dag en nacht voor iedereen klaar.

## Hope to meet you somewhere again...

Dag prachtige man, held en lieve papa

*Atie, Rosemarijn, Kaap, ouders, schoonouders, zussen en broers*

Jaap is overgebracht naar Villa Westerveld waar wij in alle rust samen afscheid willen nemen. Wij nodigen u uit voor de crematieplechtigheid op vrijdag 26 februari om 11.15 uur in Villa Westerveld, Duin en Kruidbergweg 2 te Driehuis. Na afloop komen we samen en is er gelegenheid de familie te condoleren en herinneringen te delen.

